

MEDLEMSBLAD **FREM**

Boldklubben



NR. 4

OKTOBER 1966

21. ÅRG.

Skal vi have Medaljer?

Havde man spurgt om dette efter forårsturneringens afslutning, var svaret sikkert blevet – nej, vi skal vist være glade, blot vi kan beholde skindet på næsen og bevare vor plads i 1. division. 9 points i 9 kampe og en målscore på 12 mål mod 10, gav jo ikke ligefrem anledning til den store optimisme – ganske vist havde vi 2 aflyste kampe mod K.B. og 1909 til gode, men det var jo ikke godt at vide, hvad de ville bringe os.

Heldigvis fik piben en anden lyd ved efterårets start – hele holdet var oppe på tærerne – der var fart, flugt og fantasi over feltet – med 5 dages mellemrum måtte B. 1909 neje sig – begge gange med 4-1, og vi gik og håbede på, at Frem var vendt tilbage til gamle tiders underholdende angrebsfodbold.

I de næste 2 kampe, mod henholdsvis K.B. og Å.B., gik det dog knapt så strålende – ja vi må vel se i øjnene, at vi i disse kampe var tilsmilet af heldet – vi vandt ganske vist dem begge, men det kneb gevaldigt – nå, nu var modstanden vel nok væsentligt stærkere end den, B. 1909 havde budt os.

8 points i de første 4 kampe var vel nok en start, der rettede vældigt op på sagerne, og vi befandt os pludselig på en andenplads, og optimismen voksede. Men ak, der er sørget for, at træerne ikke vokser ind i himlen – i de 2 næste kampe mod Vejle og Køge kom vi igen ned på jorden,

idet begge blev tabt med 0-2. Det var ikke fordi, der ikke var chancer nok til at score – de blev blot ikke udnyttet – dog må man sige mod Vejle, at træværket i denne kamp stod Vejle bi – man sad og ventede, at nu måtte der snart gå hul på bylden – i stedet for scorede Vejle et heldigt mål, og derefter stod der Vejle på resten af den kamp.

Kampen mod Køge må vi vist hellere gå let henover – de kæmpechancer, der i 1. halvleg blev brændt, burde have sikret os begge points.

Man begyndte nu at frygte, at holdet var kommet ind i nederlagstime, men i den næste kamp mod K.B. blev det igen til sejr – ganske vist kun med 2-1. Efter en strålende 1. halvleg med en alt for lille føring på 2-0, kom vi i 2. halvleg med et brændt straffespark temmelig meget på krogen, og kun en formidabel målmandspræstation forhindrede K.B. i at tage points fra os.

Trods alt det positive, der har været at glæde sig over i vore kampe, er der dog en mærkelig ting, der har gået igen: i dem alle har vi spillet glimrende i 1. halvleg, for derefter i 2. halvleg i lange perioder at lade os trænge i defensiven og være ganske godt på krogen. Spillerne er uden tvivl i meget fin kondition, så det har ikke rigtigt været muligt at finde årsagen til dette mærkelige forhold, men forhåbentlig er det noget, der rettes i de resterende kampe, således

at man ikke skal sidde med livet i hænderne hver gang og tro, at nu smides det hele på gulvet.

Nå, men det var medalje, vi skulle tale om – kan vi holde fast nu, og af hvad slags metal skal de i så fald være.

Selvfølgelig spiller vi efter guld, og selvfølgelig er muligheden til stede, men det bliver svært – den position, Hvidovre har sikret sig er stærk, og med det spil, de i øjeblikket viser, bliver de nok ikke så nemme at vælte af pinden – ganske vist tabte de et skridt i Vejle, men man skal vist ikke stole på, at de sætter mange flere points til.

Hvis vi selv skal gøre os håb om at ende helt på toppen, må der ikke spilles ret meget. Vi har 20 point og 5 kampe tilbage at spille, og der er jo andre end os, der jager topholdet. Klubber som Vejle, A.G.F. og Esbjerg puster os i nakken og vil være med i legen, og man kan vel heller ikke helt sige, at K.B. er ude af billedet.

I kampen mod A.G.F. i Århus tabte vi desværre endnu et lille skridt, og her så vi igen det mærkelige, at modstanderen satte sig på os i anden halvleg, således at vi efter en 2-0 føring ved pausen måtte nøjes med 2-2 og endda være glade herfor.

Forhåbentlig lykkes det os at komme nærmere ind på livet af Hvidovre, således at spændingen bevares til sidste spilledag.

Pløk

Nej til Mexico -

herrer er nået frem til, og der er ikke noget at sige til, at spillerne føler sig snydt.

Pløk.

— — —

Skal Danmark anmeldes til den olympiske fodboldturnering 1968 i Mexico City? I lange tider har der været sagt og skrevet meget om dette spørgsmål. I D.B.U.s bestyrelse har det været drøftet, og et flertal var indstillet på at vi ikke skulle anmeldes.

Dog ville man ikke stå alene om denne afgørelse, men indkaldte repræsentantskabet, for at lade dette træffe den endelige afgørelse.

Det skete søndag den 2. oktober, og resultatet blev som vi ved, at Danmark ikke skal anmeldes.

Og så blev der røre i fodboldverdenen - det skal ikke nægtes, at dette kom bag på mange og følte som lidt af et chok, da resultatet af repræsentantskabets afgørelse blev sendt ud i æteren - mange steder hvor fodboldfolk var sammen, lød det: Hvad tænker de mennesker på? Desværre er det ikke særligt svært at få øje på - i et amatørland, der bryster sig af at være de sidste rene amatører, tænkes der første og fremmest på penge - så kommer hensynet til de unge spillere og deres ambitioner i anden række. Alle de gamle travere graves frem om de tårnhøje besværligheder, der er forbundet med at lade vore spillere vise flaget i verdens fornemste amatørturnering - det vil koste stor-klubberne alt for mange penge, siger man. Mon det nu også er helt rigtigt - hvordan var det med forberedelserne før 1960? - Forberedelserne havde alt folkets interesse og gav sig udslag i større publikumstilstrømning.

Har lederne svigtet.

Det kan man vel nok sige, al den stund man har undladt at høre spillernes mening - så var resultatet sikkert blevet et helt andet. Der hersker vist ingen tvivl om, at disse sikkert med glæde havde indordnet sig under den ekstra hårde træning, der selv-

følgelig måtte til for at kvalificere sig og få den store oplevelse, det ville være at komme med til olympiade. Og hvorfor skulle spillerne, fordi de ligger i hård ekstratræning, holdes væk fra divisionskampene - det er tågesnak - vi har jo set med vore egne, at de har trænet hårdt 4-5 gange om ugen, når situationen krævede det.

Det, man har gjort mod de unge, er vist ikke velovervejede - de unge er bitre, og det er forståeligt - jeg skal ikke her nævne navne, men blot citere en af de unges udtalelser efter afgørelsen: „det er godt gjort,“ siger han, „at de bedagede herrer skal sidde og hindre os i at kæmpe for at få så stor en oplevelse - dette hjertesuk dækker noget af stemningen. Og det skal jo nok give bagslag senere hen - man anmelder os til Nations Cup mod professionelle landshold, men hvad gør det - det giver jo penge i kassen, og desuden er det jo kun spillerne, der 1½ time skal løbe til grin. Det bliver sikkert ikke ved med at gå - en skønne dag vil spillerne have del i kagen, og så ender vi i den professionalisme, vi har så meget imod.“

Danmark har ved flere olympiader klaret sig fornemt, og selvfølgelig burde man også denne gang have prøvet på at hævde de gamle traditioner. Desuden ser det vel også lidt mærkeligt ud, at vi først gør indsigelse mod FIFA's bestemmelse om, at spillere der har deltaget i VM, ikke kunne være med til olympiaden og efter at have opnået dispensation for nordiske amatørspillere undlader at melde sig til.

Man kan jo heller ikke lade være med at skæve til andre sportsgrene - cyklesporten f. eks. - der allerede nu har ryttere i Mexico som et led i forberedelserne til 1968. Her i denne lejr hersker der ingen tvivl - man skal selvfølgelig være med.

Det er en trist afgørelse, de høje

To landskampsnederlag - først mod Finland og derefter i Nations Cup mod Ungarn, har givet anledning til megen diskussion. Ikke mindst DBU-formandens udtalelser i TV.

Udtalelserne var vel nok for skarpe og mindre velovervejede, end man er vant til fra den kant. Skousen har jo alle dage været kendt for sine meningers mod, men man kan jo også være for modig.

Mange finder i alle tilfælde, at det var en lidt uheldig og ufiks måde at fortælle en mand, at han ikke dur. Særligt bemærkelsesværdigt, når man i forvejen vidste, at danske amatører ikke havde den ringeste chance mod de statsprofessionelle ungare.

Skal vi være med i vognen, siger Skousen, må vi have en udenlandsk kapacitet - skulle det gøre sagen meget bedre - er man så blåøjet at tro, at en sådan ville drømme om at arbejde på de betingelser, der bydes en dansk landstræner - jo måske for en tårnhøj betaling, men resultatet af arbejdet ville ikke blive meget bedre.

Og hvorfor til udlandet - herhjemme findes sikkert folk, der med de rigtige betingelser og frie hænder kunne skabe et slagkraftigt landshold.

Hvad mener man om en kombination Jørgen Leschly - Jack Johnson?

Det er ikke gjort på 14 dage til 3 uger og ved at rejse rundt i landet og en aften eller to hvert sted - de stærke lande bruger måneder til deres forberedelser - spillerne kan man sikkert godt få med - særlig med en olympiadetur i udsigt - det bliver nok sværere at få klubberne til at gå med.

Pløk

- og så husker vi at støtte annoncørerne!

Old boys tur til Herning

Lørdag den 13. august mødtes vi ved vort sædvanlige mødested når vi skal til provinsen og spille venskabskampe, ikke fordi dette sted ligger mere centralt end noget andet, men der er nu noget særligt over en kold pilsner i „de små haver“ i Pile allé. Der er naturligvis stor skuffelse, da vi opdager, at haverne endnu ikke er lukket op, der tales om at tage næste færgе 3 timer senere, men som de gode sportsfolk vi er, viser vi et behørigt hensyn til vore værter i Herning, da vi jo ellers ikke kan nå over og spille før mørkets frembrud, og da der ingen lysbane findes og flere af vore spillere på grund af alder dårligt kan se ved dagslys, bider vi smerten i os og kører af sted mod Kalundborg i 3 biler.

På vejen indhenter vi det forsømte med en dejlig købmandsbajer, af en fejltagelse får Sven Petersen købt en øl for meget, og da det jo er svært at dele denne til 13 mand, beslutter vi at give den til den, der tør hente den ved hundehuset i købmandsgården, hvor en stor hund står lænket. Erik Hansen påstår, at hunden ikke ser mere bidsk ud end Grethe gør, når han ta'r en øl mere end de andre, han går derfor modigt frem og ta'r gevinsten, ikke fordi han er modig, men fordi han er tørstig.

iV når planmæssigt ned til færgen, der skal sejle os til Juelsminde, og da vi har fået sat os til bords, byder vi vor særlige gæst Kell Larsen velkommen i de voksnes rækker, Kell har ansøgt om at komme med på denne tur, af to grunde har vi sagt ja. For det første har Kell ikke været på ferie siden han kunne komme med Gabriel

Jensen, for det andet skal han giftes den 27. august, så vi mener alle, han trænger til denne opmuntring. Da Kell jo er den af os, der er kommet sidst ud af skolen, får han overdraget det ærefulde hverv at stå for regnskabet.

Efter at have fyret de sædvanlige vittigheder af til tjeneren, og efter at han har givet det udseende af, at det er første gang han hører dem, får vi serveret en dejlig anretning, med øl og snaps, vi skal jo først spille klokken fem. Da Kell skal betale regningen, viser det sig, at han i skolen kun har lært at dele til og med 12, og da vi jo er 13, må han indtil videre stå for hele regningen.

Fra Juelsminde kører vi over Horsens mod Herning, en dejlig tur over den jyske hede; vi er blevet enige om at følges ad, men pludselig er „lille Sven“ ikke med mere. Vi andre standser ved en lille kro og får en „forfugtning“. Den „enarmede tyveknaegt“ er desværre i stykker, men Pauli, der jo som bekendt er gammel mekaniker, mener at kunne lave den i løbet af et øjeblik. Da han ta'r hårdt i håndtaget, ryger hele automaten på gulvet, og er nu først rigtig i stykker, værten ånder lettet op, da vi kort tid efter forlader lokalet. Vi fortsætter til Herning, hvor vi er fremme kl. 15. Et kvarter senere kommer Sven, da vi spørger, hvor han blev af, får vi at vide, at han bare kørte en genvej?

Po hotel Eyde, hvor vi normalt skal sove, får vi udleveret nøgler til værelserne, og for god ordens skyld går vi lige op og krøller nattojet. Efter at have hilst på modtagelseskomiteen kører vi ud til banen og klæder om.

Boldklubben FREM

Stiftet 1886

Adr.: Julius Andersensvej 3, SV.

Kontortid: 13-17 (lørdag undt.)

Postgirokonto: 65388

Telefoner:

Kontoret Valby 1317

Opsynsmanden Valby 1331

Medlemmerne 30 04 82

Carl Olsen

Slagtermester

VESTERBROGADE 128 . tlf. 21 2636

Spis CARLS medister,
saftig hakkebøf
eller extra mør bøf

Banen er som altid i ualmindelig fin stand, men det er vi andre jo også. Efter en god kamp, med godt spil fra begge sider, vinder vi med 3-1. Efter dette strålende referat af kampen og et dejligt bad, begynder det vi egentlig er kommet for: tredje halvleg.

Efter at have drukket en enkelt pilsner eller to, tager vi hjem til et af Hernings gode, trofaste medlemmer, der har ønsket at se os til en tår øl i sin dejlige have.

Klokken 19 mødes vi til middag på hotel Eyde med vore modstandere og deres hustruer, det viser sig dog hurtigt, at hustruerne absolut ikke er vore modstandere, idet de gør alt for at hygge rigtigt om os, og da dette betyder, at deres egne mænd rigtigt kan slappe af, er alt lagt op til en festlig og vellykket aften. Efter de traditionelle taler, har den stedlige repræsentant for „De danske Spritfabrikker“ bevilliget et par smagsprøver. Hernings formand, også kendt

som direktør for Uno X benzin, følger heldigvis ikke eksemplet op.

Efter middagen drikker vi kaffe, og efterhånden kommer der gang i dansen, vi morer os dejligt til klokken 2, hvor hotellet lukker, en enkelt eller to vil se dynen, mens alle andre mødes hos Rud til øl og natmad. Efterhånden bliver flere af os trætte og tar' hjem i seng, men atter i år viste det sig, at der var bestilt for mange værelser.

Næste morgen mødes vi til morgenkaffe og genopfrisker aftenens hyggelige timer, så man til sidst har ondt af at grine (spørg Kell Larsen). Kl. 11.30 kører vi atter mod Juelsminde efter at have taget afsked med vore værter, og vi er ved færgelejet i god tid. Vi bestiller næsten alle suppe og fisk hos en meget forvirret tjener, der får samme vittigheder som hans kollega dagen før, men han forstår os slet ikke, skønt vi selv synes vi er så sjove. Da suppen kommer langt om længe, er den kold og „Buffen“ gør ham høfligst opmærksom på, at det ikke er „isanretning“, vi har bestilt. Suppen går ud igen, og da den kommer ind igen, får han at vide, at nu er den alt for varm, men den var sta-

dig lige kold. På grund af høj søgang og nattens strabadser var vi flere, der gik ned i bilerne og fik lidt søvn, inden vi nåede Kalundborg. På vej over Sjælland gjorde vi holdt på Møllekroen, hvor vi hyggede os en times tid med Eddi Russel; da vi kørte herfra, sagde vi tak til hinanden for en hyggelig, men for os old boys anstrengende tur, det er mærkeligt vore hustruer ikke kan forstå, at man falder sammen, så snart man kommer hjem, at man er træt de efterfølgende mandage, onsdage og fredage, og det er mærkeligt de ikke kan forstå, at man først bli'r frisk igen 14 dage efter, hvor vi tog af sted til et lignende old boys stævne i Odense mod B. 1909, O.B. og Holstein Kiel. Jeg er sikker på, at der ikke er mange af os, der endnu har fortalt hjemme, at vi er inviteret til stævne i Holstein Kiel den 22. oktober, men nu er det sagt.

„den robuste“

*Har du busket
at betale kontingent?*



Kruse & Petersen

Gasværksvej 19-21 — Telefon 21 27 41
Østerbro afd. Parklin, Østerbrogade 98 - TR 2742

Stort udvalg i herrekonfektion samt skræderi

De har det dejligt
med en kold



“Dubonnet”

Frankrigs berømte og
uforlignelige Apéritif...
DUBO DUBON DUBONNET

Ring og få tilbud hos:

KRØLL'S
turisttrafik

Schweitzerdalsvej 63
Rødovre

DAG og NAT
Telf. 41 16 00

Leverandør til FREM



Fisk - Import - Export - Kommission

TELEFON: MINERVA *4906
FISKETORVET - KØBENHAVN V

Boldklubben FREMs

Ungdomsafdeling

En ungdomsafdelings kvantitet og kvalitet er helt afhængig af den leder og de instruktører, der formidler den daglige administration. De sidste ca. 6 år har det været vanskeligt ad de traditionelle veje, seniorafdelingen eller den store kreds af medlemmer, at rekruttere og forny det behov, en ungdomsafdeling af „FREM“s størrelse må råde over, for at kunne leve op til de store traditioner, der er skabt gennem 80 år. De medlemmer, der har Deres gang i klubben til hverdag, kender problemet. Konkurrence fra nabokommuner, her er blandt andet tale om en ny udflytterkommune med en enkelt fodboldklub, modsat Valby, hvor ca. 50 klubber har til huse, en ting som ikke forenkler det hele. Det er klart, at disse ting spiller ind, men værst har mangel på kvalificerede ledere og instruktører været. Disse problemer har ikke været specielle for „FREM“, men for så godt som alle de gamle divisionsklubber. Udviklingen kan ingen standse. Men fritidshjem og alt det der trækker, for her kan man hente en god skilling for en rimelig arbejdstid. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det har været med banegælder, jeg har set fremtiden i møde med hensyn til instruktører og hjælp til den daglige drift af vor store ungdomsafdeling. Men det påstås, at vanskelighederne er til for at overvindes.

Det er med stor glæde vi konstaterede, at vi går gode tider i møde. Først kan jeg oplyse, at vi i august har modtaget over 100 indmeldelser i ungdomsafdelingen, næsten alle put-

ter og drenge, hvilket har sin særlige årsag. Forældre, der har vist interesse, er blevet aktiviseret, og her er blandt andet tale om d'herrer A. Friis og Larsson, som ikke alene giver et nap med vore putter og drenge, når der spilles på udebane, men hvad næsten er vigtigere: De skriver i Valby- og Vesterbrobladene om alt af interesse, kampe, rejser og meget andet. Ting, som faktisk har været forbeholdt de øvrige valbyklubber. Dertil kommer, at Geert Jarlkov har været flittig til at skrive om aktuelt i „FREM“.

Der er vist et meget stort initiativ fra instruktørernes side, rejserne og arrangementerne for 1. yngling er kendt. Arne Nielsen har selv arrangeret rejser til Bornholm og Sverige for sine to hold. Preben og Bjarne Christiansen har vist initiativ ved 1. juniors rejser til Nakskov og Odense

(B. 1909). Geert Jarlkov påtog sig arrangementet til Nakskov med 1. drenge i påsken. D'herrer A. Friis og Ove Sørensen sysler med et arrangement for putterne til Randers. De mindste turneringshold med blandt andre hr. Kruse Nielsen (som nu mand) gør det bragende godt, se resultaterne. Og som, måske af det allervigtigste, er det store arbejde d'herrer Sv. Eriksen og Poul Larsen udfører de tidlige eftermiddagstimer, et job der har været vort smertensbarn. Der vil ikke gå lang tid, før vi kommer til at høste frugterne af dette arbejde. Jeg ved, at alle der er nævnt her, gør arbejdet af interesse og fordi de kan lide det. Med den talentfulde ungdom vi råder over i „FREM“, må denne stab af ny og gamle kræfter kunne nå langt.

Moss

1. FC Bocholts ynglinge besøg i Boldklubben FREM

fra fredag d. 29. juli til torsdag d. 4. august 1966

Det var med spænding, vi mødte op på Københavns hovedbanegård for at modtage vore tyske kammerater fra Bocholt. Vi har nydt stor gæstfrihed i 1965-66 og skal som pokalvinder forsvare pokalen næste år. Så det var kun naturligt, at vi var opsat på at kvittere med en god uge i „FREM“ og København. Kl. 9 ankom gæsterne - 15 spillere og d'herrer Hans, Herberet og Hubert Franken og frue, ialt 19 personer.

Vi tog straks S-toget til Valby, hvor hele selskabet blev fotograferet, og efter at have fået udstedt sporvognskort, var der gået en lille time, så fru Varres dejlige morgenbord gjorde stor lykke.

Herefter modtog gæsterne program og information for de syv dage, besøget varede.

Efter almindelig afslapning mødte værterne op og hentede vore gæster til de respektive hjem, der venligt

påtog sig alle forpligtelser i de 7 dage besøget varede. Værterne modtog et særligt program om spisetider og alt vedrørende indkvarteringen.

At referere besøget i detaljer vil kun blive en opremsning og gentagelse. Der var flere ting, vi forsøgte for første gang. bl. a. fik samtlige 19 gæster et sporvognskort, der gjaldt for hele Stor-København og natsporvogne, dette kort fik stor betydning både økonomisk og praktisk, ja der var flere af gæsterne, der brugte det så flittigt, at det sparede dem for ca. 50 kr. Alt var tilrettelagt med tid og sted, og gæsterne modtog et særligt program på tysk, og som nævnt værterne et specielt, der dækkede frokostpakker, middag og den særlige opgave der var deres. Jeg kan kun udtrykke min glæde over, at alt klappede på bedste måde, og jeg kan da også oplyse, at alle hjem løste vel nok den sværeste opgave i arrangementet: forplejning og indkvartering, så strålende, at der ikke var en kikser. Som Bocholts leder Hubert Franken sagde: Vi modtog et program, som alle kunne forstå, og da vore drenge havde været en dag hos værterne, tror jeg næsten, at I var overflødige, vi kunne selv gennemføre ugen i København uden jeres medvirken.

Jeg vil slutte med en tak til alle, der var behjælpelig ved besøget. At vi ledere og de spillere, der har del-

taget i rejserne til Bocholt, gjorde vort bedste, er kun naturligt. Men det viste sig, da det kneb, at flere tilbød indkvartering og andet, som bevirkede, at besøget blev en oplevelse for alle vore gæster, og jeg vil blandt andet takke Lillebror og frue, som så strålende tog sig af de to ledere Hubert og Hans.

Moss

Tak til værterne ved 1. FC Bocholts besøg i FREM

Vi var i god tro, da vi et par måneder før vore tyske kammerater fra Bocholt skulle ankomme til København, mente, at indkvarteringen var i orden. Men trods det sene tidspunkt 1. august, kom ferien til at spille stærkt ind i arrangementet. Så sent som tre uger før gæsterne ankom, måtte jeg sende en opfordring til alle de af vore ynglinge, som nu og til næste år ville komme i betragtning ved rejsen til Bocholt.

Det var meget glædeligt at mærke den hjælpsomhed og interesse, jeg mødte fra alle de hjem, jeg henvendte

mig til. Jeg modtog mange dejlige breve, hvor man blandt andet tilbød at modtage 2 gæster, andre der skulle på ferie, ville hjælpe os i dagene inden afrejsen, atter andre kom hjem og kunne modtage en gæst i de resterende dage.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sende en varm tak til alle de forældre, der har bidraget til at gøre de syv dage til en oplevelse for vore gæster, som gæsterne selv så stærkt giver udtryk for i de breve, vi har modtaget.



Lige i Centrum



**HOTEL
KONG FREDERIK**

Vester Voldgade 25-27 - København V
(01) CE 5902 - Telegram: Frederikshotel

Reparationsarbejde - Tapetopsætning

Absolut første klasses malerarbejde udføres
såvel i private hjem som i butiks- og kontorlokaler
samt for industrien

Poul Stegler Malermester

Forlang tilbud Rosenholms Allé 29 . Telefon **VAIby 8287**

Efterårsturneringen er i fuld sving

Det er med optimisme, vi imødeser efteråret i ungdomsafdelingen, efter de første 4 kampe ser det hele

1. ynglinge nr. 3	1. junior nr. 11	1. drenge nr. 5	1. putter nr. 8
2. ynglinge nr. 3	2. junior nr. 8	2. drenge nr. 9	2. putter nr. 7
3. ynglinge nr. 2	3. junior nr. 2	3. drenge nr. 10	3. putter nr. 5
4. ynglinge nr. 1	4. junior nr. 3	4. drenge nr. 10	4. putter nr. 7
	5. junior nr. 5	5. drenge nr. 8	5. putter nr. 4
		6. drenge nr. 7	

For alle fire talenthold er stillingen stærkt forbedret ved sejre i de første kampe.

Ynglingeafdelingen, som er vort bedste kort, har ved vejre – det gælder alle fire hold – forbedret stillingen, så 1., 3. og 4. hold alle er på førstepladsen og 2. hold kun 2 points efter K.B. Alle fire hold er så godt spillende, at fire førstepladser kan blive den endelige placering. Efter et forår, hvor 1. ynglinge var meget stærkt engageret med rejser og i turneringer, er der nu mere tid og ro til at koncentrere sig om de store opgaver: turneringen og Danmarksturneringen. Et K.B.U.-mesterskab er en betingelse for at blive deltager i slutrunden om danmarksmesterskabet, som vi opnåede sidste år, hvor vi tabte finalen til B. 1901.

En stor og trofast skare af medlemmer følger 1. ynglinge, som i de fem første kampe har scoret 37 mål mod 2, og i disse kampe har spillet så smukt fodbold og scoret så dejlige mål, at de fleste af vore modstandere har udtalt anerkendelse over den gode underholdning, alle de fem kampe har været. Nu er det blot at håbe, at alle holder hovedet koldt i resten

noget lysere ud. Jeg skal give stillingen for foråret, som er følgende:

af efterårets kampe, så vil jeg tro, at I når det mål, I har sat jer. 2. ynglinge består af så mange talenter, der sikkert vil gøre sig bemærket til næste år som 1. holds spillere. Så vi håber, at I fortsat vil gå ind for træningen i vinter, så vi i 1967 kan føre de smukke traditioner videre, som er skabt de sidste år, og som altid har været „FREM“s speciale. Vi skal jo også til Bocholt for at forsvare pokalen.

Arne Niensens to hold lever jo noget i skyggen af 1. og 2. hold. Men I bliver fulgt med stor opmærksomhed, der findes så mange gode boldspillere på disse hold, at det kun er op til jer selv, hvor langt I vil nå fremover. Arne Nielsen skal takkes for initiativ og det arbejde, han har haft med at arrangere rejserne til Bornholm og Sverige.

Juniorafdelingen er startet stærkt, 1. junior med tre sejre over Rødovre, B. 93 og Kastrup, så vi håber det fortsætter, vi skulle gerne væk fra den kedelige placering som nr. 11. Flemming Andersen har en særlig evne til at få sine spillere til at yde topprestationer, de ligger nu helt i toppen. Jørn Søgård vil i efteråret tage sig af

vort 5. hold, da Arne Nielsen ikke kan afse tid.

Drengedeafdelingen er en blanding på godt og ondt, dog undtagen 1. drenge, der er kommet meget stærkt her i efteråret. I pokalsemifinalen mod B. 1903 burde vi have vundet efter den ordinære kamp, men den endte 2-2, så der måtte omspil til, og da vi efter første halvleg havde fået skadet en spiller, kunne vi ikke klare den, vi blev besejret 4-2, men vi havde så mange gode tilbud i den ordinære kamp, at vi burde have nået finalen. Men trods den store skuffelse blev der gået til makronerne mod rækkens tophold Fremad A., der indtil denne kamp var ubesejret, det blev til en sejr på 2-1 efter en forrygende kamp, hvor alle elleve gjorde en strålende indsats, det var en teknisk god kamp, som begge hold havde stor ære af. Det bliver meget spændende at se den endelige placering, når turneringen er forbi. Trods et stort arbejde af Hugo Jarlkov, kniber det med resultaterne for 3. og 4. drenge. Vore 4. og 5. hold er også på det jævne.

For første gang i flere år er lilleputterne ved at komme ind i billedet, dog ikke ved topplaceringer, men ved en stor tilgang af nye spillere. Ikke mindre end 113 drenge og putter har indmeldt sig i august, så tilgangen er den største i mange år. Hertil kommer de mange talentfulde miniputter, der er under instruktion hos d'herrer Sv. Eriksen og Poul Larsen.

Ove Sørensen og Co. glæder sig til at komme i gang med denne store tilgang. Vore 5. putter hos Kruse Nielsen opnår også fine resultater, så vi kan se 1967 i møde med forventning om en god lilleputafdeling.

Moss

1. ynglinge

Pokalvinder

Det er store mål, vort 1. ynglinge har sat sig: pokalvinder – turneringsvinder og dansk mester. Mindre kan ikke gøre det.

Det første blev nået lørdag den 24. september, hvor holdet i K.B.U.s pokalfinale slog rivalerne fra K.B. med 5-1.

Det var rækkens to bedste mand-skaber – i øjeblikket placeret som nr. 1 og 2 i den ordinære turnering –, der for en gangs skyld havde kæmpet sig frem til finalen.

Det var med forventning, man havde set hen til denne finale, og forventningerne blev ikke gjort til skamme. Det blev en glimrende kamp med mange dejlige detaljer – effektivt forsvarsspil og gennemtænkte angreb – særlig anden halvleg vil blive husket længe, da vore drenge fuldstændigt tog pusten fra K.B. og scorede fem dejlige mål og med eftertryk viste, hvor pokalen skulle havne.

K.B. fulgte ellers godt med i 1. halvleg, hvor de ved en meget tæt op-dækning hindrede vore i at score, men da der i 2. halvleg først gik hul på bylden, måtte de overgive sig.

Det var en fin holdindsats, hvor

særlig angrebet faldt i øjnene, men der blev af alle ydet så fint et stykke arbejde, at vi her skal afholde os fra at fremhæve nogle frem for andre.

Det er altid dejligt at blive rost efter en god kamp; men dette må ikke forlede jer til at tro, at I kan vandre lige igennem og vinde det hele – der skal stadig kæmpes – det kræver koncentration – vi håber, I holder jer dette for øje og holder fast på 1. pladsen i den ordinære turnering – den, der giver adgang til kampene om det danske mesterskab.

Til lykke med pokalen – gid I vil gøre det lige så godt fremover.

PM.

1. junior i Odense

1. junior var søndag den 21. august inviteret til Odense af B. 1909.

Vi tog af sted om morgenen fra hovedbanen og ankom ved middagstid til Odense, hvor vi blev hjerteligt modtaget af B. 1909's ledere.

Om eftermiddagen spillede vi en venskabskamp mod B. 1909's juniore. Kampen, der var ret jævnbyrdig, blev vundet af B. 1909 med 1-0, men vi

lovede 9'erne, at vi nok skulle tage revanche i aftenens divisionskamp på Odense stadion. Dette løfte blev også holdt, idet vort 1. hold som bekendt vandt med 4-1.

Da kampen blev spillet om aftenen, kunne vi først være i København ved 2-tiden, men kampen var til gengæld så underholdende (for fremmerne), at der sikkert ikke var nogle der fortrød, at de var blevet så længe oppe. Der blev aftalt en genvisit i løbet af efteråret, hvor vi håber at kunne være lige så gode værter som 9'erne.

En sådan udveksling håber vi kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed, idet vi i så fald kunne kombinere det med 1. holdenes kampe, hvis ellers B. 1909 og Frem forbliver i 1. division.

Preben Christiansen

Forsikringer

skal man ha'

i **BALTICA**

tal med *Ole Christiansen*
(jyde)

Eskildsgade 10

telefon

31 09 89 - GO 9014

BRYGGENS JERNHANDEL

K. V. Nielsen-Røjkammer

Kalvebod Brygge 45

Kontor: 15 48 68

Gl. jern og metal,
brugte maskiner samt hele fabriksanlæg til nedrivning købes.
Brugsjern sælges.

Medlem af Boldklubben, FREM

Lagerplads: 64 82 46

Bent Hanssons **Autolakering**

Gl. Køgevej 75

Telefon 30 72 90

1. classes arbejde

Forlang tilbud

✳

Medlemsbladets Redaktion: Poul Mertins (ansvarlig overfor presseloven), Frejsgade 1, København N., ÆGir 5108.
Afløvet til postvesenet den 25. oktober 1966.