

MEDLEMSBLAD **FREM**

B F
18 86
Boldklubben

NR. 3

JULI 1960

15. AARG.

YNGLINGENES TRIUMF

i Vesttyskland



Ynglingenes årlige udenlandsrejse gik i år til Neumünster i Vesttyskland, hvor vore unge spillere deltog i en turnering i anledning af den lokale klubs 50 års jubilæum. Det blev til en strålende propaganda for dansk fodbold og for vor klub. Vore unge spillere viste, at vi spiller godt bold oppe i det lille Danmark, og det blev til en strålende triumf for vore. De måtte ikke vinde, og inde i bladet fortæller en deltager fra turen om alle de »tyvestreger«, der fra tysk side blev taget i anvendelse. For et af de tyske hold skulle have sejren. På billedet ses vore unge triumfatorer sammen med deres ledere, efter at sejren var hjemme.

UNGDOMSAFDELINGEN FORÅRET 1960

Efter et langt og livligt forår med glæder og skuffelser kan vi endelig gøre stillingen op efter forårsturneringen. Flere rækker er udvidet med et eller flere hold, hvilket har bevirket, at turneringen slutter så sent.

Turneringen 1959 var jo fattig på førstepladser, så derfor er det glædeligt at konstatere, at vi slutter foråret med 6 førstepladser og blandt disse er to talenthold, nemlig 1. ynglinge og 1. drenge. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er med en vis forventning, vi vil følge disse hold til efteråret.

Ynglingerækken er i år meget jævnbyrdig – vel nok en af de bedste årgange *KBU* har kunnet præsentere i flere år, dog med et enkelt minus, idet der absolut spilles for hårdt, hvilket i enkelte kampe i nogen grad går ud over spillet, så det bliver urent og rodet. Pokalturneringen er det bedste bevis, idet de 4 bedst placerede hold i turneringen er slået ud på bekostning af de mere fejdbetonede. Vi tabte i kvartfinalen til *B 1903* med 1-0 i en hård og jævnbyrdig kamp. Så chancen for at vinde pokalen 3. år i træk røg.

Men vi besætter 1. pladsen i turneringen 2 points foran *Brønshøj* og har iøvrigt opnået 18 points af 20 mulige ved at spille 2 kampe uafgjort – bedre kan det vel næppe gøres i den jævnbyrdige turnering.

Der har været meget at glæde sig over i foråret, spillet har været over middel, og holdet består af gode teknikere, der med liv og lyst gennem flittig træning har nået en kondition, som vore bedste senior. Vi ved, at alle 11 vil sætte alt ind på at nå det mål, de har sat sig,

nemlig at blive vinder af *KBU*-turneringen og dermed sikre sig adgang til slutrunden om danmarksmesterskabet – en smuk jubilæumsgave til klubben.

De øvrige hold har opnået følgende placeringer:

2a nr. 2

2b nr. 1

2c nr. 2

Juniorrækken er knapt så stærk i år. 1. junior er nr. 4, 2a nr. 9, 2b nr. 7, 2c nr. 1 og 3a nr. 10. 1. junior tabte pokalkampen til *Fremad Amager*, der er rækkens nr. 1. Som det fremgår af placeringerne, er det de ringeste, vi har opnået i mange år i junior-rækkerne.

Mere opmuntrende er drengeafdelingen, hvor vort talenthold, 1. drenge, er et af de bedste gennem årene. 1. pladsen er nået med maksimum 16 points for 8 kampe. Den stærkeste del af holdet er angrebet, og det er vi ikke forvent med, det er sjældent at se den blanding af taktisk godt spil og evnen til at afslutte og endelig kan vi glæde os over en perfekt sparketeknik.

Placeringerne for de øvrige hold er følgende:

2a nr. 5

3a nr. 4

3b nr. 5

4a nr. 4

4b nr. 8

Putterne er kommet godt med i år. 1. hold slutter som nr. 4, vel nok lidt i underkanten efter spillet, der er kun 2 points forskel på nr. 2 og 4, så det retter sig nok til efteråret. Dertil kommer, at holdet har været svækket i flere kampe på grund af lejrskole. 2. hold nr. 3,

3. nr. 3 og vore to mindste hold 4. og 5. begge nr. 1. Disse består begge af 10-års putter, som vi kan anbefale medlemmerne at gå ud og kigge på. Det er en oplevelse.

Mod sædvane har vi kun et hold tilbage i pokalturneringen, idet som nævnt 1. ynglinge og junior er slået ud, men til gengæld er 1. drenge så suveræn i deres række, 5 points foran nr. 2, så der må stå »*FREM*« på drengepokalen i år. Træningen i ungdomsafdelingen begynder straks efter skoleferiens ophør, de, der ikke har fået besked af deres instruktør, kan se på træningsplanen, hvornår og på hvilke baner, I skal møde. *Moss.*

Kan man forstå det?

Når vi kan rejse med så mange af vore ungdomshold, som vi gør, er det klart, at vi på et eller andet tidspunkt må gøre gengæld og modtage gæster, og vi har netop her i foråret haft besøg af fire forskellige klubber, hvis besøg har strakt sig over 8 dage ialt. Vi har desværre kun den såkaldte billardkælder, hvor de kan anbringes, hvilket har bevirket, at de faste gæster ikke har kunnet spille et par aftener. Der er i den anledning faldet nogle mindre heldige bemærkninger. Findes der virkelig »*fremmere*« med så dårlig indstilling til vort ungdomsarbejde, eller har vi så store egoister. Kan man nu forstå det? *Moss.*

Gratis adgang . . .

Med henblik på kampen mod Real Madrid i Idrætsparken kan vi meddele, at de eneste, der har gratis adgang til denne kamp, er drengene fra Stævneklubberne, der er i besiddelse af stævnekort og gyldigt medlemskort for 2. halvår.



PUMA

Kr. 66,50

PUSKAS

Kr. 65,00

.. og så har vi naturligvis også *FREM*'s spilledragt

SPORTSMAGASINET

STADION

Østerbrogade 79

Telefon Øbro 1083

Central 12946

Boldklubben FREM

Stiftet 17. juli 1886.

Adr.: Julius Andersensvej 3, SV.

Telefon: Valby 1317 - 1331.

Medlemstelefon: Valby 1331.

Kontortid: 13-17 (lørdag undt.).

Postgirokonto: 65,388.

FREM's BESTYRELSE:

Formand: *Vilhelm Skousen*, kan træffes på C. 3299 eller Eva 7325. — Næstformand: *Sven Petersen*, MI 920 & OR 3748. — Kasserer: *Erik Stummann*, tlf. 75 38 29. — Øvrige medlemmer af bestyrelsen: *Børge Mossfeldt*, *Poul Mertins*, *Pauli Jørgensen* og *Albert Olsen*.

Vi sløser med indkast

Der er et par ting, jeg gerne vil slå til lyd for her i medlemsbladet. Det drejer sig om nogle iagttagelser, jeg gjorde ved ynglingenes kampe i pinsen i Tyskland. De samme iagttagelser gjorde jeg, da den hollandske dommer *Horn* dømte i landskampen mod Grækenland. Vi er alt for sløse med f. eks. indkastene. Bolden skal føres over hovedet med strakte arme og slippes, mens armene er strakt opad. En anden væsentlig ting, som straffes hårdt i Tyskland, er stempling. Dommer *Horn* dømte flere frispark for stempling, og vore ynglinge fik alvorlige påtaler af de tyske dommere for denne forseelse. Hvorfor ikke lade vore dommere dømme efter samme regler her i landet?

Der var en anden ting, jeg lagde mærke til under kampene i Tyskland. I et par tilfælde, så jeg ynglingespillere blive udvist i 5 minutter for hårdt spil. Jeg spurgte en tysk dommer, om det var en almindelig regel i Tyskland. Han svarede ja, og det er for at tæmme de unge for deres lyst til at spille stærk mand. Hvis den udviste spiller laver en ny grov forseelse mod en modspiller, følger en ny udvisning, som gælder resten af kampen.

Vi har stadig noget nyt at lære.

Be.



Der er en god ting ved dette medlemsblads sene fremkomst, og det er at man ikke behøver at skrive ret meget om den halvdel - eller lidt mere - af sæsonen, der er gået. Det ville være lidet opmuntrende at genkalde de alt for mange dårlige kampe i erindringen. Det skal blot siges, at sæsonen endte nogenlunde, idet ingen af de sidste 4 »officielle« kampe tabtes (de to sidste turneringskampe samt kampen mod *St. Pauli FC* og kampen mod *Malmö FF*, som jo bragte os i semifinalerne i *Nordisk Cup*) og så må man jo håbe, at dette varsler godt for den kommende efterårssæson, for selvom stillingen i *DM*-tabellen ikke ligefrem er kritisk, så er den dog så dårlig, at det er med den største alvor, den må ses imøde.

Der var også det gode ved sæsonafslutningens forskellige kampe, at enkelte af vore spillere, som man syntes havde været helt ved siden af sig selv hele turneringen, ligesom var ved at komme over deres »svaghedsperiode«. Og dette må forhåbentlig også tages som tegn på, at holdet går bedre tider i møde. Der er jo ikke så langt op til de nærmest foranliggende, og det 75. leveår er indtrådt. Det skulle gerne kunne rundes i bedste velgående.

75-års dagen

Med hensyn til de kommende arrangementer ved 75-års fødselsdagen kan ikke siges så meget, men jubilæumskomiteen har holdt sine to første møder og gennemdiskuteret diverse forslag både til sportslige og festlige arrangementer. Det er klart, at begivenheden vil blive markeret på en måde, som vil være værdig for en af pionerklubberne indenfor både københavnsk og dansk fodbold. Og det er jo også

klart, at de arrangementer, som påtænkes, ikke alle kan finde sted på selve fødselsdagen, men må spredes over nogen tid.» Det ville være forkert at fortælle noget om det man håber at arrangere, alene af den grund, at dette måske ikke kan realiseres, men i store træk vil man sikkert følge linierne fra 60-års fødselsdagen i 1946 med arrangementer for alle aldersklasser indenfor klubben.

Til Rom

Turen til Rom under den sidste uge af de olympiske lege må blive en stor oplevelse for de, der skal med. Rom i sig selv er en attraktion og med begivenheder af det format, som står på spisesedlen i de dage, er der yderligere skabt muligheder for den helt store oplevelse. Men turen bliver ikke ferietur, idet vi skal hjem og spille vigtige kampe i turneringen, og derfor vil træningen ikke blive forsømt, tværtimod. Her går sådan set en træners drøm i opfyldelse, at have hele holdet samlet i en træningelejr, og de muligheder til intensiv træning dette indebærer vil selvfølgelig blive benyttet.

Real Madrid

Til sidst er der blot at minde om, at *Real Madrid* spiller i *Idrætsparken* d. 18. august. De, der har set holdet i fjernsyn, véd, at bedre hold findes ikke i øjeblikket, og at man snyder sig selv ved ikke at gå ud og se dem. Da disse linier skrives, er der kun ca. 500 (fem hundrede) siddepladser tilbage, og de er sikkert væk, når bladet kommer ud til medlemmerne, men hvis De vil se disse verdensberømte spillere, så forsøg at få en ståplads, hellere i dag end i morgen. Så kan det være for sent. V. S.

Vore ynglinge blev snydt for

Det var første gang, undertegnede havde den glæde at komme med på den årlige ynglinge-rejse til udlandet. Det skal siges straks: Det blev en oplevelse, som jeg sent vil glemme. For det første skal vore ynglinge have roser for deres gode opførsel. Det var en fornøjelse at have med dem at gøre. Ingen sure miner, når lederne forlangte en ordre udført, som ikke ligefrem faldt ind i de unges planer. Altid præcise ved mødetiderne. Nobel og fin optræden under kampene, og når de blev sluppet ud på egen hånd, behøvede de ingen »barnepig« med. Alle som én overholdt de sengetiderne. Jo, det var et dejligt hold unge at rejse med.

Et »teknisk« uheld i starten

Turen i år var ikke særlig langstrakt. Den gik »kun« til Neumünster i Vesttyskland. Men det blev en god tur, og den vil af flere grunde ikke gå i glemmebogen lige straks. Vi startede med at komme forsent til den færge, hvor vi havde bestilt plads til vor bus. Det blev til en ventetid i Korsør på knapt fire timer. Vi fandt hurtigt en græsplæne, og så kom bolden frem af bagagerummet. De unge gav opvisning i boldteknik til stor glæde for alle andre, der lige som vi led af pladsmangel på færgerne. Hvorfor kom vi forsent, vil mange spørge? Jo, vore unge spillere ville ud og hilse på deres træner, *Erling Sørensens*, inden de rejste. Han kunne desværre ikke tage med sine drenge på grund af travlhed i forretningen.

Da vi først var kommet over til Nyborg, gik det hurtigt syd på, og vi var fremme i Neumünster kl. 4,30. Vi blev indkvarteret på et motel, og her blev vi meget fint behandlet. De unge fik værelser, med alle moderne bekvemmeligheder, og vi spiste alle vore måltider her. Hatten af den tyske hotelmænd og restauratør. Han og hans frue gjorde alt for os. Så snart vi havde fået værelserne anvist, gik alle på hovedet i seng, og ingen



Inden den bevægede finalekamp. De to finalister hilser på hinanden inden kampen.

matte stå op før tidligst kl. 9. Vi skulle ud til åbningshøjtidelighed og spille to kampe, med et par timers mellemrum. Så tiden måtte bruges til søvn og hvile.

Pompøs åbning og to sejre

Klokken 15 pinselørdag stod vore unge spillere omklædte på det store stadion i Neumünster. Det blev en pompøs åbning, da alle 8 deltagende hold marcherede ind på den store plads til tonerne af et stort ungdomsorkester. De 5 af holdene var fra forskellige egne af Vesttyskland. De tre øvrige var foruden os, *Odense KFUM* og et hold fra *Østvig*. Efter en åbnings- og velkomsttale af den jubilerende klubs ungdomsleder tog kampene sin begyndelse. Vi var kommet i pulje med jubilaren *Neumünster* og skulle møde dem i vor første kamp. Det var med bange anelser, jeg imødeså resultatet. Mon ikke tyskerne havde udset os til at være et let offer for den jubilerende klubs hold. Jeg holdt et møde med vore unge, og de fik lidt »råt kød«, inden de løb ind på banen – efter at de havde lovet at slås for vor klubs farver og gamle *Danmark*. Min pessimisme med hensyn til resultatet var ganske overflødig. De 11 *Frem*-gutter gik frisk til sagen og

spillede deres fløje eksemplarisk, og 1. halvleg var hjemme med en 2-0 føring. Og da dommeren fløjtede kampen af, var sejren i hus med 4-0. Dejligt frisk og uimponeret havde vore spillet i denne indledende kamp. De spillede ikke som 11 på holdet – men som én mand. En for alle og alle for en. Var der jubel i vor omklædningsrum, ja, så må man sige, at der var sorg hos det tyske hold. Man havde ikke ventet en sådan modstand fra vor side, og jubelen hos os blev endnu større, da vi i den næste kamp slog et sydtysk hold med 3-0. Fire points og en mål-score på 7-0 gjorde os pludselig til denne jubilæumsturnerings favorit.

Tidligt i seng

Efter denne strålende start gik turen hjem til motellet, hvor middagsmaden ventede. Humøret var selvfølgelig højt, og det blev ikke mindre, fordi vore unge fik ordre på at være i deres senge senest kl. 22. Husk på det var pinselørdags aften. En dejlig by med mange fristelser, men ikke én kom med indvendinger. Alle var i deres seng til den forlangte tid. Vi var alle blevet enige om, at denne tyske jubilæumsturnering skulle vindes af *Frem*. Resultaterne fra andre holds ind-

or 1. præmien i Neumünster

byrdes kampe viste nemlig, at selv om vi tabte den næste kamp, var vi kommet i finalen på bedre målaverage. Derfor havde vi alt at vinde og meget lidt at tabe. Finalen skulle vindes.

Hård tysk modstand

1. pinsedag om formiddagen stillede vi igen op på det store stadion, og vi skulle møde et hold bestående af nogle velvoksne unge mænd fra *Precht*, og hermed begyndte alle fortrædelighederne. Vi måtte *ikke* vinde denne turnering. Det var åbenlyst for alle. Tyskerne spillede efter dette motto: Kan vi ikke få bolden fra danskerne, så tager vi benene på dem. Dommere og linjevogtere så aldrig noget, trods mine højlydte protester. Benene blev simpelthen sparket væk under vore unge. Så snart vi havde et opløb, og der var fare for at vi skulle score, fløjtede dommeren bare og gav sine egne et frispark. Under sådanne omstændigheder er det umuligt at vinde en kamp, og vi tabte den da også 1-0. Men dette nederlag hindrede os altså ikke i at komme til at spille finalen mod vinderen af den anden pulje *Hildesheim*. Denne kamp skulle først spilles om eftermiddagen, og vi tog hjem på motellet og »slikkede« alle vore sår og skrammer, og dem var der mange af. Massage, kolde bade og plastrering fik vi tiden til at gå med, inden vi skulle stille op til finalekampen mod *Hildesheim*.

Finalekampen

Inden vore unge løb ud på banen, fik de at vide, at nu var det bare med at slippe bolden og undgå flere unødige spark over benene. Det stod os alle klart, at tyskerne ville gøre alt for, at det blev det tyske hold, der vandt. Desværre var en af vore unge allerede skræmt på forhånd efter et spark i den foregående kamp, og vi spillede faktisk kun med 4 mand i angrebet. I denne kamp viste vore, at de kan kæmpe med ryggen mod mu-

ren. Uden at forklejne en eneste i angrebet, så må det indrømmes, at denne kamp blev forsvarets kamp. Tyskerne spillede hurtigt og hårdt, men alt prællede af på vort forsvar, som kæmpede som løver. Vi skulle bare spille uafgjort, så havde vi vundet på vor bedre målaverage. Dette havde vi fået at vide – og der blev ikke scoret af nogen af holdene. Der skulle så omkamp til og også i denne klarede vi frisag. Den endte 0-0.

Vore drenge sprang jublende rundt og omfavnede hinanden af glæde. Sejr for gamle Frem under sådanne omstændigheder er intet

mindre end en bedrift. Men ak, sorgerne var ikke forbi. Som jeg nævnte, havde jeg mistanke om, at vi ikke måtte vinde den turnering, og nu fandt man på, at vinderen skulle kåres efter lodtrækning, efter at vi var blevet udråbt som vindere i højtaleren og publikum loyalt havde hyldet vore spillere. Vi protesterede og gutterne tilbød hellere at spille en ny kamp, end at tabe eller vinde på lodtrækning. Det blev til lodtrækning, og det blev anføreren *Birger Larsen*, der skulle optræde som lykkens pamfilius, og han havde heldet med sig. Vi vandt

(Fortsættes næste side)



Hvem der vandt lodtrækningen kan der vel ikke herske tvivl om. Læg mærke til skuffelsen i de to tyske ansigter.

denne jubilæumsturnering, men ikke på en måde, som vore ønskede det.

Vi blev snydt

Endelig kunne vore raske gutter løbe ind på banen og for anden gang blive udråbt i højtaleren som vindere. Efter at jeg havde studeret de tyske lederes skuffelse over den danske sejr, var jeg klar over, at deres luskeri ikke var færdigt, og jeg fik det bekræftet med al tydelighed. *Mossfeldt*, *Herskind* og jeg var stolte, de vi så vore drenge stillet op på højre fløj og præsidenten for Neumünster holdt en pæn tale for vinderen. Jeg listede over bag vort hold, og da Birger modtog sit holds præmie afslørede et afskyeligt bedrag. Vore drenge fik andenpræmien – et træfad. Mens Hildesheim fik en smuk sølvpokal med tydelig tysk inskription om at dette netop var vinderprisen. Det var et snyderi, som man heldigvis sjældent kommer ud for – selv i Tyskland. Men det var en ufor-skammethed, som jeg personlig håber, ikke vil være glemt, når denne klub igen indbyder danske hold i almindelighed til ungdomsturneringer. Dette er sagt og skrevet som en advarsel!

Tyskerne kom med nogle uimodtagelige »søforklaringer« om træfadets værdi og kunstneriske udførelse, og at det var Neumünster kommune, der havde skænket det. De var, tror jeg, godt kede af, at vi havde opdaget deres svindel.

Værdig afslutning

Efter kampene og denne farceagtige afslutning tog vi hjem på motellet, hvor vi fik en god middag. Humøret havde vi alle i behold. De unge fik nu lov at gå ud og more sig på egen hånd. Denne

gestus havde de fortjent. Nogen egentlig kritik skal ikke fremkomme her i dette referat. Man kan nemlig ikke fremhæve den ene for den anden. Alle mand gjorde deres pligt under kampene. De kæmpede, og hjalp hinanden, hvor der var behov for det. Ikke en svigtede sin opgave, da det gjaldt. Sådan skal det være, når Frem sender sine unge spillere til udlandet. Det var en stor fornøjelse at have været med på dette års ynglingerejse. Efter dagene i Neumünster gik turen til *Hamburg*, hvor man morede sig til hen på de små timer, inden turen gik hjem ad. Da man nåede hjem til *Frem* i Valby, sluttede vore unge af, ligeså eksemplarisk som de havde opført sig på hele turen.» Da de havde fået at vide, at formanden *Vilhelm Skousen* sad inde i klublokalet, marcherede alle lige ind til ham og takkede *Frem* for den dejlige tur. Derefter overrakte man formanden det berømte træfad og de gaver, som vi fik af andre klubber. Det var en smuk og værdig afslutning af vore ynglinge.

Kammeratskabet

Jeg vil lige slutte af med et par ord om de to øvrige ledere på den-

ne tur. *Herskind* var en ganske uundværlig tolk på denne tur. Bølgerne gik jo højt mellem undertegnede og de tyske ledere. Jeg er ikke i tvivl om, at *Herskind* nok oversatte min talestrøm, men at han udelukkede mine saftige eder, der blev sagt på bredt dansk. *Børge Mossfeldt* er på en sådan tur et kapitel for sig. Sikken et overblik den mand dog har. Først nu er jeg klar over, hvilket forarbejde der går forud for tilrettelæggelsen af den. Det er måneders arbejde, der skal til. Alt klappede som det skulle på hele turen. Det er et stykke arbejde, som ikke kan roses højt nok. Jeg spurgte en af de unge, hvad hans helhedsindtryk havde været på denne rejse.

Hans svar var dette:

– Kammeratskabet! Det var noget helt nyt for mig. Vi bliver rystet sammen til et *hele*, og det vil støtte os enormt i tiden fremover, hvor vi som seniores kan komme ud for de helt store opgaver som spillere i *Frem*!

Så mange var ordene, og de har for mig den betydning, at *Mossfeldt* fortjener al den støtte, han kan få til fremtidens ynglingerejser.

Bernhard Nielsen.

FORÅRETS RESULTATER

Som forudsagt i vinter blev danmarksturneringen allerede fra starten en både hård og ubarmhjertig fight om de dyrebare points, og man skal vist ikke være nogen stor spåmand for at tippe, at fortsættelsen til efteråret, når olympiaden er overstået, vil byde på et endnu tættere race, hvor top- og bundplaceringerne vil stå hen i det uvisse til turneringens sidste dag. Nu da vi har en lille pause og kan puste

lidt ud, inden det går løs igen, er der grund til at se lidt på, hvordan vi har klaret os gennem de 11 forårskampe og de 2 efterårskampe, som vi på grund af den skæve turnering har spillet på forskud.

Lad os se situationen lige i øjnene og fastslå, at vor stilling ikke er en sådan, at vi ligefrem kan være jublende glade og tilfredse – på den anden side er der heller ingen grund til at tabe modet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi efter de store og meget krævende træningsforberedelser, havde ventet væsentligt bedre resultater end dem vi har opnået. Hvad kan så årsagen være til at vi skuffedes på dette punkt? – har vi været uheldige, eller har vore modstandere været bedre end vi? – vi lader det første ude af betragtning, da det er en fortærsket undskyldning, der intet fører til.



Amagerdrogave 96 . Telf. Amager 5030

Største Pladelager paa Amager

Specialværksted for Eftersyn og Reparation af alle Musikinstrumenter.

Manglende kampmoral

Selvfølgelig har vi mødt hold, der var bedre end os, og det er jo en ærlig sag at tabe til sådanne, men ved en umiddelbar betragtning er vi dog rent spillemæssigt jævnbyrdige med de fleste, og der må så være ting hos dem, som vi savner på vort hold. Se på hold som *B 1903*, *SIF* og flere andre – spiller de bedre bold, end vi? – Jeg mener det ikke. Men de har en ting, som ikke har været i orden hos os, nemlig kampmoral. Efter den famøse kamp mod *AGF*, hvor første halvleg blev spillet på en måde et *Frem*-hold ikke kan være bekendt, samlede vi spillerne til et møde, hvor vi drøftede denne alvorlige mangel; foreholdt dem, at et hold består af 11 mand, der kæmper sammen, og at det ikke går selv med et forsvar, der kæmper som løver, og går til sagen, når så samtidig angrebet mister enhver interesse for modstand såsnart bolden er erobret fra dem. Det skulle jo nødigt gå sådan, at visse skadefro fik ret i deres spådom om, at vi styrede lige ned i 2. division.

Vi kæmpede

Piben måtte have en anden lyd, og den fik det heldigvis, for i de to efterfølgende kampe blev der spillet og kæmpet af alle mand – jeg vil ikke sige, vi spillede bedre end i nogle af de andre kampe, men vi kæmpede og skaffede os 3 gode points. Spillerne er glade for denne gode start på efterårssæsonen og indstillet på at dette skal følges op når vi igen kommer igang, og at *Frem* skal være at finde i den bedste halvdel af feltet, når vi når til vejs ende. Og jeg tror, de holder dette løfte.

Kampen mod *Sct. Pauli* fra *Hamburg* viste også at vort hold kan spille både morsomme og gode kampe. Når disse linier læses, har

vi overstået returmatchen i Nordisk Cup mod *Malmö FF* og forhåbentlig med det resultat, at vi som sidste overlevende danske hold kan gå videre til semifinalerne. Det vil sikkert glæde vor formand, som har stået fadder til denne turnering.

Serieholdet

Vort reservemandskab har klaret sig godt og slutter foråret som nr. 2 efter *KB*, der er suveræne i denne række. Vi havde dog den tilfredsstillelse at give dem en meget lige kamp i det indbyrdes opgør på *Frederiksberg* stadion, og *KB* måtte tage deres allerbedste spil frem for at hale sejren hjem.

Vort hold har dog stadig det handicap, når en spiller får forfald, at reserven skal hentes på 4. hold – det naturligste sted ville være at hente reserverne fra 2. B., men da dette hold også spiller i serien, kan dette efter reglerne ikke lade sig gøre. Diskussionen om det er fordelagtigt med 2 hold i Københavns-serien går stadig livligt, men lad os vende tilbage til det spørgsmål en anden gang.

Spilleudvalgene

På generalforsamlingen i marts blev spilleudvalget som bekendt delt i 2, et A-udvalg, der skulle beskæftige sig med 1. og 2. hold og et B-udvalg til at tage sig af de øvrige hold. Mange er jo sikkert nysgerrige efter at høre, hvordan det så er gået, og lad mig med det samme sige – overordentlig godt. – Selvfølgelig har der været enkelte børnesygdomme, men dem er vi ved fælles hjælp kommet over og samarbejdet hver for sig og udvalgene imellem har været udmærket og giver tro på, at arbejdet fremover vil blive til gavn for vor klub.

Det er klart, at et spilleudvalg, der beskæftiger sig med klubbens bedste hold, ofte vil være udsat for

kritik og også skal være lydhøre for denne, når kritikken er berettiget og fremføres sagligt. Men alt for ofte er man udsat for at velmenende mennesker, der endda ikke følger træning og kampe så intenst som vi, mener at kunne stille et hold i danmarksturneringen der med lethed kan slå de øvrige af marken. Når en kamp er tabt, går snakken – det er også det umulige spilleudvalg og træneren får også en tur – han har ikke det rigtige tag på gutterne – næste kamp ender med sejr og de samme mennesker stråler, klapper på skulderen – både spillere, spilleudvalg og træner får klap – de er vel nok fine. Ak ja, det sete afhænger af øjnene, der ser, men hånden på hjertet – det er vist ikke den rigtige måde at bakke sit hold og sin klub op på. I denne turnering, hvor det hidindtil ikke er gået så godt, som man kunne ønske sig, er der al mulig grund til at alle gode kræfter samler sig om i enighed at støtte og hjælpe vort hold gennem denne forhåbentlig korte krise.

Gutterne er glade og yder en bedre indsats, når de kan mærke denne støtte.

Brønshøjs turnering

Når vi den 28. juni har spillet returmatchen i Nordisk Cup, holder vi en lille pause indtil den 24. juli, hvor vi igen tager fat på træningen. Den 28. juli spiller vi den årlige kamp mod *Valby* klubberne og så går det løs i *Brønshøj* turnering, hvor vi i august måned skal spille følgende kampe:

7.: *Køge*.

15.: *SIF*.

20.: *KFUM*.

24.: *Brønshøj*.

28.: *KB*.



Proportionerne i denne turnering, der omfatter de fleste af klubberne i 1. og 2. division fordelt i 4 puljer, er yderst interessante og morsomme, idet man udover de 2 points for vunden kamp yderligere får 0,2 points for hvert mål, man scorer udover det nødvendige for at vinde. Vinder man f. eks. en kamp med 5-2, får man altså 2 points plus 2 gange 0,2 (0,4) points ekstra ialt 2,4 points. Dette skulle inspirere til angrebsspil og forhåbentlig livlig scoring. *P. M.*

Efterårets sekundakampe

KS I a

14/8	10,00:	FREM II—FREM III	Bane: Frem
20/8	15,30:	FREM II—Fremad A.	Bane: Frem
3/9	15,30:	FREM II—VIF	Bane: Frem
10/9	15,30:	FREM II—B 1903	Bane: B 1903
18/9	10,00:	FREM II—Brønshøj	Bane: Frem
1/10	15,30:	FREM II—Rødovre	Bane: Rødovre
8/10	15,30:	FREM II—AB	Bane: AB
22/10	15,15:	FREM II—KB	Bane: Frem
29/10	15,00:	FREM II—B 93	Bane: B 93
13/11	10,00:	FREM II—HIK	Bane: Frem
20/11	12,00:	FREM II—KFUM	Bane: KFUM

KS I b

14/8	10,00:	FREM III—FREM II	Bane: Frem
21/8	10,00:	FREM III—KB	Bane: Sdr.Jyll.allé
3/9	15,30:	FREM III—B 93	Bane: B 93
11/9	10,00:	FREM III—HIK	Bane: Frem

17/9	15,30:	FREM III—KFUM	Bane: KFUM
2/10	10,00:	FREM III—AB	Bane: Frem
8/10	15,30:	FREM III—Fremad A.	Bane: Frem
15/10	15,15:	FREM III—Brønshøj	Bane: Rådvedvej
22/10	15,15:	FREM III—VIF	Bane: Vanløse
29/10	15,00:	FREM III—B 1903	Bane: Frem
6/11	10,00:	FREM III—Rødovre	Bane: Frem

M I-række

13/8	15,30:	FREM IV—VIF	Bane: Vanløse
20/8	15,30:	FREM IV—SIF a	Bane: Frem
27/8	15,30:	FREM IV—KFUM	Bane: KFUM
3/9	15,30:	FREM IV—B 93	Bane: Frem
17/9	15,30:	FREM IV—KB	Bane: KB
24/9	15,30:	FREM IV—AB	Bane: Frem
2/10	10,00:	FREM IV—SIF b	Bane: Skovshoved
9/10	10,00:	FREM IV—Brønshøj	Bane: Frem
16/10	10,00:	FREM IV—B 1903	Bane: Frem
30/10	10,00:	FREM IV—Fremad A.	Bane: Frem

A-række

21/8	10,00:	FREM V—HIK	Bane: Frem
27/8	15,30:	FREM V—VIF	Bane: Vanløse
4/9	10,00:	FREM V—Rødovre	Bane: Frem
11/9	10,00:	FREM V—B 93	Bane: Ryparken
24/9	15,30:	FREM V—KB	Bane: KB
1/10	15,30:	FREM V—AB	Bane: Frem
9/10	8,15:	FREM V—KFUM	Bane: KFUM

15/10	15,15:	FREM V—SIF	Bane: Frem
23/10	10,00:	FREM V—B 1903	Bane: B 1903
30/10	10,00:	FREM V—Brønshøj	Bane: Frem

B-række

21/8	10,00:	FREM VI—B 93	Bane: Ryparken
3/9	15,30:	FREM VI—Fremad A.	Bane: Frem
10/9	15,30:	FREM VI—Brønshøj	Bane: Rådvedvej
17/9	15,30:	FREM VI—HIK	Bane: Frem
25/9	10,00:	FREM VI—Rødovre	Bane: Rødovre
2/10	10,00:	FREM VI—VIF	Bane: Vanløse
9/10	10,00:	FREM VI—KB	Bane: Frem
16/10	10,00:	FREM VI—B 1903	Bane: B 1903
22/10	15,15:	FREM VI—AB	Bane: Frem
29/10	15,00:	FREM VI—KFUM	Bane: KFUM

C-række

21/8	10,00:	FREM VII—AB	Bane: AB
27/8	15,30:	FREM VII—HIK a	Bane: Frem
4/9	10,00:	FREM VII—B 1903	Bane: Frem
11/9	8,15:	FREM VII—KFUM b	Bane: KFUM
18/9	10,00:	FREM VII—Fremad A.	Bane: Frem
25/9	10,00:	FREM VII—KB	Bane: KB
2/10	10,00:	FREM VII—HIK b	Bane: Frem
8/10	15,30:	FREM VII—B 93	Bane: Ryparken
15/10	15,15:	FREM VII—Brønshøj	Bane: Frem
22/10	15,15:	FREM VII—KFUM a	Bane: KFUM
29/10	15,00:	FREM VII—Rødovre	Bane: Frem

HEINRICH PEDERSEN

Griffenfeldtsgade 1

Telefon Nora 31 y - Nora 5731

smeder selv alle sine

Forlovelsesringe

derfor... den smukkeste Ring til den billigste Pris