

MEDLEMSBLAD **FREM**



Boldklubben

NR. 1

FEBRUAR 1958

14. AARG.

MANCHESTER UNITED



Det kan sikkert ikke undre nogen, at det er meget, meget svært for mig at give udtryk for den dybe sorg, vi føler i »Stævnet« ved budskabet om den forfærdelige katastrofe, der så hårdt og brutalt har revet så mange af vore allerbedste engelske venner bort.

Gennem Manchester United's besøg her i byen i årene efter krigen er der sluttet et endog meget varmt venskab mellem dem og os, og vi havde erfaret hemmeligheden bag dette holds succes og hvorfor det var blevet hele Englands kæledægge.

Foruden at være talentfulde, unge spillere var der et kammeratskab mellem spillerne indbyrdes og med klubbens ledelse, som man meget sjældent finder i professionel fodbold. Matt Busby hentede ikke i flæng blot gode spillere til klub-

ben. Havde de ikke karakter og forståelse af, hvad det drejede sig om, kom de aldrig til at bære klubbens trøje i kamp. Man mærkede aldrig, at fodboldspillet var deres levevej. Det var unge mennesker, der til trods for det hårde kampprogram altid glædede sig til den næste match og spillede fodbold, fordi de kunne lide at spille. Det var aldrig arbejde eller sur pligt.

Dette unge hold genskabte på et tidspunkt, hvor engelsk fodbold allermest trængte til det, alle englænderes tro på, at England igen skulle genvinde sin plads i toppen af verdens fodboldspillende nationer. Dette hold betød mere for England end noget andet hold gennem tiderne, fordi det genskabte troen på engelsk fodbold.

Og de havde sandsynligvis endnu deres største sejr til gode — unge som de var.

(Fortsættes side 2).

GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 3. marts kl. 19,15 prs.

i Folkets Hus, Enghavevej.

DAGSORDEN:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
- 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
- 4) Valg af næstformand, kasserer og 2 repræsentanter til bestyrelsen (pag. 8).
- 5) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (pag. 8).
- 6) Valg af en kritisk og en statsautoriseret revisor (pag. 11).
- 7) Valg af 3 medlemmer til spilleudvalget for fodbold (pag. 10).
- 8) Valg af 2 medlemmer til spilleudvalget for cricket (pag. 10).
- 9) Eventuelt.

Ad pkt. 4) På valg er Sven Petersen, Erik Stumman, Børge Mossfeldt og Svend Frederiksen.

Ad pkt. 5) På valg er Poul Tholstrup og Georg Hansen.

Ad pkt. 6) På valg er Chr. Mortensen. Endvidere skal vælges en kritisk revisor i stedet for afdøde Edvin Hansen.

Ad pkt. 7) På valg er Bent Werge, Poul Mertins og Leif Knudsen.

Ad pkt. 8) På valg er John Nielsen og Poul Erik Hansen.

Adgang til generalforsamlingen har alle aktive seniores og passive medlemmer mod forevisning af medlemskort for 1958.

MANCHESTER fortsat.

Havde det været unaturligt, om disse unge drenge, feteret og fejret, som de blev af publikum og presse, havde følt sig som »stjerner« i dette ords værste betydning?

Men ingen, så afgjort ingen, havde den slags tendenser. Så havde de ikke tjent under Matt Busby.

Deres drengagtige glæde, når de havde vundet, var dejlig at se. Jeg havde den oplevelse at møde dem den dag, de kom ud for deres unge karrieres sikkert mest bitre nederlag, cup-finalen på Wembley sidste maj. Før kampen — glade og forventningsfulde til den store begivenhed. Efter

kampen — de bedste tabere jeg nogensinde har set. Intet under om det fatale uheld med deres målmand, Wood, som berøvede dem chancen for deres største triumf, havde fået dem til at tabe selvbeherskelsen. I omklædningsrummet efter kampen mødte jeg Matt Busby's mænd.

»Busby Babes«, Englands »røde djævl«, vi skal ikke se dem mere. Her, som overalt hvor de kom, vandt de sig kun venner. Vi i København var stolte over at være venner med dem. Vi føler en dyb sorg over det smertelige tab ved denne grufule katastrofe.

V. S.

Boldklubben **FREM**

stiftet 17. juli 1886.

Adresse: Julius Andersensvej 3, SV.

Telefon: Valby 1317 - 1331.

Medlemstelefon: Valby 1331.

Kontortid: 13—17 (lørdag undtaget).

Postgirokonto: 65,388.

FREM's BESTYRELSE:

Formand: *Vilhelm Skousen*, kan træffes på C. 3299 eller Eva 7325. — Næstformand: *Sven Petersen*, MI 920 & OR 3748. — Kasserer: *Erik Stummann*, 75 38 29. — Øvrige medlemmer af bestyrelsen: *Børge Mossfeldt*, *Svend Frederiksen*, *Pauli Jørgensen* og *Albert Olsen*.



WILHELM SKOUSEN *fylder 50 år*

Søndag den 23 marts fylder vor formand 50 år, og der er derved en passende og kærkommen lejlighed til at hilse og takke ham for de mange års utrættelige virke inden for vor klub.

Jeg har kendt *Skousen* fra hans første drengeår og fulgt hans udvikling først som spiller og senere i ledelsen såvel inden for klubben som i de organer, vi i tilknytning til boldsporten samvirker med. *Skousen* spillede som junior og yngling mange sejre hjem, og jeg erindrer som leder med glæde en sommertur til Bornholm arrangeret som belønning for vort gode juniorhold, og *Skousen* deltog naturligvis.

I 1926 skulle vort førstehold have været på tur til Tyskland, men grundet på særlige forhold blev det ændret til en sommertur til Fyn, og *Skousen* og *Svend Olsen* blev i den anledning rykket op fra ynglingeafdelingen og deltog i turen; men hans egentlige debut fandt sted i efteråret 1926. Konkurrencen på back- og halfbackpladserne var imidlertid stor, og i vort jubi-

læumsskrift i 1926 skrev jeg: »*Vilhelm Skousen* og *Herold Ancher*, der i flere år var andetholds solide og gode backpar, havde sikkert i andre klubber let kunnet komme på førstehold, men hos os var det deres »vanskæbne« at være samtidige med *Eiler Holm* og *Knud Christophersen*.«

Adskillige andetholds turneringssejre har *Skousen* været med til at tage hjem, og aldrig var der diskussion eller fortrydelse, når tilsigelsen stadig lød på »andehold« eller reserve til førstehold. Altså en prima holdkammerat, der alene glædede sig over spillet, enten det var det ene eller det andet hold. Fra 1933 var *Skousen* fast mand på førstehold og nåede over 70 turnerings- og pokalkampe.

Det faldt naturligt for *Skousen* — efter sin aktive periode med sine gode evner og karakteregenskaber og med sin store interesse for fodbold og cricket — at stille sig til disposition, da man i klubben ønskede hans indtræden i bestyrelsen. Dette skete i 1938, og da *Aage Jensen* efterfulgte *Julius Andersen* i 1939 som formand, var det ganske naturligt, at *Skousen* blev næstformand, og formandsposten fulgte derefter i 1949, da jeg trak mig tilbage. I »*Stævnet*« kom han ind i 1939 og blev dets ordfører i 1954, og i *DBU's* bestyrelse indvalgte han ved omlægningen i 1954.

Alle disse funktioner varetager *Skousen* vedblivende, og man må beundre det store arbejde og al den fritid, han ofrer både for klubben og for fodbold i almindelighed. Dette i forbindelse med hans almindeligvis sunde dømmekraft, hans oprigtighed og interesse for boldsporten, har gjort ham afhold i vide kredse.

Da jeg på grund af sygdom i 1949 trak mig ud af ledelsen, var det desværre på et tidspunkt, hvor jeg kunne forudse, at der ville følge vanskelige år for førstehold på grund af nogle af vore bedste spilleres overgang til udlandet, vidste jeg, at skulle tørnen stå igennem, ville *Skousen* være den rette til at stå i spidsen for klubben.

Jeg ved, at alle klubmedlemmer — de, der kender ham fra nutiden og de »gamle« fra ungdomstiden — er med mig i en hjertelig lykønskning på 50 års dagen med en varm tak for den store indsats, der er gjort for vor kære klub og med ønsket om mange lykkelige og gode arbejdsår for klubben og for boldspil i almindelighed og dermed til glæde for ham selv.

Kære Vilhelm! Man kan af og til synes, at du har påtaget dig lidt for meget af dette fritidsarbejde, og at du ved nogen aflastning kunne »holde« så mange år mere, og der bør hertil føjes, at der samtidig sendes en venlig tanke til dit hjem for den forståelse og tolerance, som familien har vist for din fritidsinteresse. Tak for de mange års venskab. Lykke og fremgang personligt og i dit virke i årene, der kommer.

B. Langvold.

Medlemsbladets redaktion: Redaktør *Bernhard Nielsen* (ansvarlig efter presseloven), Lyrskovgade 8, Eva 715.

Dansk fodbolds store gamle



En af de mest veldrejede øretæver undertegnede har inkasseret fik jeg midt på Østerbrogade. Det skete en dag, da jeg kom sammen med min mor, og årsagen var faktisk mit daværende forbillede *Sophus Nielsen*. En lille djævel farede i mig, og jeg ændrede pludselig mine naturlige kalveknæ til Sophus' berømte hjulben. Hvordan er det dog du går på dine ben, dreng, spurgte min mor, og så faldt øretæven med et brag. Jeg vil jo bare ligne Sophus Krølben, skreg jeg tilbage. Jeg kender ikke nogen Sophus, svarede hun og sluttede med at sige, at jeg ikke skulle gå og ødelægge mine træsko på den måde.

Denne min egen minderige oplevelse fandt sted i 1914. Samme år som den første store verdenskrig brød ud. Jeg var den gang 10 år gammel, og for mig stod Sophus Nielsen som dansk fodbolds store genius. Jeg kunne i timevis stå og vente på ham uden for Idrætsparken. Bare dette at få lov at følge ham som en skygge var nok for mig. Den gang havde jeg jo ikke tænkt mig, at vi to 44 år efter skulle sidde og snakke om gamle dage. Årsagen hertil er den, at Sophus Nielsen den 15. marts fylder 70 år.

Sophus Nielsen har været dansk fodbold en god mand. Ja, man kan vel sige, at han nu er denne sports store gamle mand. Uvurderlige tjenester har han ydet både vor klub, og som rigstræner igennem en årrække i DBU. Der findes faktisk ikke den fodboldklub i Danmark, som ikke har haft besøg af Sophus, og som har nydt godt af hans lærdom. Man kan vel næsten sige, at hans undervisning har været grundlæggende for hele landets fodbold-ungdom.

Sophus debuterede på Frem's 1. hold den 23. oktober 1904. Kun 16 år gammel. Han debuterede

Sophus Nielsen fortæller om de gode Østerbro-k

på det danske landshold den 19. oktober 1908. Det skete i *London* i forbindelse med de olympiske lege. Det var i en kamp mod *Frankrigs* b-hold. Den blev vundet med 9—0. Den efterfølgende kamp mod samme lands a-hold, og denne tales der endnu om, blev vundet med 17—1. I denne kamp scorede Sophus 10 mål. Disse 10 mål i en landskamp er intet mindre end en verdensrekord, og den er ikke slået siden. I denne kamp spillede bl. a. Sophus sammen med professor *Harald Bohr* og *Niels Middelboe*.

Når man sidder på tomandshånd med Sophus Nielsen kommer der ligefrem en naturlig livsglæde frem. Hans drengeglade latter, når vi roder op i de gamle minder, kommer rigtig til sin udfoldelse, og man lader sig rive med.

— Sophus, nu skal du fortælle os om de gode gamle dage. Om hvordan du nåede frem i første række i dansk fodbold. Du skal ligeledes fortælle os om de primitive forhold, hvorunder dattidens fodboldspillere måtte virke.

— Hvordan jeg blev fodboldspiller er vel nærmest en tilfældighed, ligesom så mange andre ting her i livet. Den gang var det narrestreger. »At sparke fodbold«, som folk yndede at kalde denne sport. Jeg kom fra et godt arbejderhjem på Østerbro. Vi var fem børn, og hos os sad ærligheden i højsædet. Flid og sparsommelighed var vort motto. Tid til fodbold var der kun på gaden eller i skolegården, når jeg fandt noget at sparke til. Et af mine første spark var til en træsko, en dreng havde tabt i skolegården. Uheldigvis ramte jeg træskoen med et rent spark, så den fløj ind af et vindue. Dette kostede mig fire slag med spanskørret. Dette fik mig dog ikke til at tabe lysten til fodboldspillet. Det var jo ret almindeligt den gang, at der faldt et dask af nu og da. At jeg senere blev en af *Østre Gasværks skoles* bedste fodbold drenge er en anden sag. I en turnering mod andre skoler vandt vi alle vore kampe.

— Så begyndte vel din fodboldkarriere for alvor?

— Ja, nu skal du høre. En dag hørte jeg, at der skulle være en stor kamp på Østerfælled, bag husarkasernen, der ikke lå langt fra mit hjem. Jeg var 10 år, og det var den første virkelige fodboldkamp, jeg skulle overvære. Det var en herlig søndag. Solen skinnede, og alt var idyl. Kampen skulle stå mellem det engelske hold *Queen's Park* og DBU.

— Selve kampen gjorde ikke det store indtryk på mig. Men der var en anden ting, jeg hæftede

gamle mand fylder 70 år!

*de gode, gamle dage, da Frem var en
fodboldklub*

mig ved. I halvlegen så jeg spillerne stå og gurgle hals i sodavand, og derefter spyttede det ud igen. Det kunne jeg ikke glemme. Jeg tænkte på den ene gang om året, vi var med skolen i *Zoologisk have*. Så fik jeg en sodavand med hjemmefra. Den sparede jeg sådan på, at jeg havde lidt med hjem.

— Da du nu havde set virkelig fodbold blive spillet, havde du så taget din endelige beslutning om, at denne sport skulle blive din hobby?

— Nemlig. Ikke langt fra kamppladsen spillede to drengehold. Jeg gik hen og så på spillet. Pludselig er der en af drengene, der råber til mig: Kan du ikke stå på mål for os. Det havde jeg ikke prøvet før, men en indre trang gav mig lyst. Jeg smed huen i græsset, men der var ikke gået lang tid, før bolden røg i mål, og hermed var min karriere som målmand færdig. Jeg blev sat ud som venstre wing. Jeg opdagede dog hurtigt, at det var en plads, man gav til de dårligste spillere, men jeg besluttede at vise dem noget andet, og nu skete der noget mærkeligt — og så kan man sige, hvad man vil — enten er man den fødte fodboldspiller, eller også bliver man kun middelmådig. De andre drenge så, at jeg var farlig, hver gang jeg havde bolden, og så skete underet. I halvlegen blev det besluttet, at jeg skulle spille på midten, og så blev jeg udnævnt til anfører. Det var en hel ny fornemmelse, og det var en lille, lykkelig Sophus, der tog hjem den dag.

— Så var det sket?

— Ja, nu var jeg helt betaget af fodboldspillet, og mange er de skænd, jeg har fået hjemme, når jeg kom hjem med snavset tøj og sålen i skoen var gået løs. Men intet hjælp, og jeg har aldrig fortrudt, selv om jeg muligt har forsømt noget i min uddannelse for fodboldspillet skyld.

— Nu skal du lige høre om min konfirmationsdag. Jeg vidste, at *Frem* og *ØB* skulle spille, og jeg fik lov at gå en tur på fælleden. Jeg startede hjemmefra i mit nye skrud, og under kampen begyndte det at regne. Jeg tog det ikke så nøje. Der var tid nok. Gæsterne skulle ikke komme før kl. 17. På vejen hjem fra kampen kom jeg forbi to drengehold, og jeg blev inviteret til at spille med. Jeg kunne ikke sige nej. Hvem tænkte på sit konfirmationsudstyr, og lidt efter var jeg i fuld sving. Banen var våd og fedtet efter regnen, og der var ikke gået lang tid, før jeg fik en ordentlig tur. Jeg havde glemt tiden og mit nye tøj — indtil jeg lå i pløret. Jeg blev klar over min fadæse, og mit nye konfirmationsur vi-



ste, at klokken var over 17. Mine sko og mit tøj så forfærdeligt ud. Min stive flip var blevet blød af sved og regn. Det var frygteligt, men hjem måtte jeg. Der var nærmest oprør, da jeg nåede hjem. Gæsterne var forlængst kommet, og madden var blevet halvkold. Både mor og far skældte ud. En af gæsterne, som vi alle så op til, sagde pludselig: Sikken en rask dreng du har, *Claus Nielsen* (det hed min far). Først konfirmeret og så ud og spille fodbold. Henvendt til mig sagde han: — Og sikke et flot sæt tøj du har på Sophus. Alle grinede himmelhøjt, og dagen var reddet.

— Nu var du vel så klar til at komme i en rigtig fodboldklub?

— Ja, der var tre klubber at vælge imellem. *Frem*, *B. 93* og *ØB*. Jeg gik først til *ØB* og spurgte en dreng, om jeg kunne komme på holdet. Det mente han ikke. Så gik jeg lige over og meldte mig ind i *Frem*. Jeg var på det tidspunkt en ret kendt dreng på fælleden, og jeg har ofte spillet en tre-fire kampe på en søndag. Det tog vi ikke så nøje den gang. Da jeg nu var kommet i *Frem*, kunne jeg straks mærke en ændring i spillet. Der var mere plan over det, og jeg debuterede som junior mod *AB*. Vi tabte 5—3, men vi fik af holdets leder, *G. Gilfeldt*, to appelsiner og megen ros. Jeg fik at vide, at *AB* var turneringens stærkeste hold. *Gilfeldt* var en glimrende mand på 1. holdet, og jeg spillede mange kampe sammen med ham senere.

— Efter denne min første kamp for *Frem* gik der opløsning i holdet. Seks af de bedste på juniorholdet blev seniors, og der var ingen tilgang af drenge den gang som nu. Det blev til store nederlag i den kommende turnering. 17—0 til *KB*

(Fortsættes næste side).

SOPHUS NIELSEN fortsat.

og 22—0 til AB. Det kunne ikke blive ved at gå, og jeg besluttede at gå på jagt efter nogle gode fodbold drenge på fælleden. En af de bedste, jeg fandt var *Sophus Hansen*. Han spillede den gang for en lille klub i Ryesgade, og drengene herfra var lidt raske i det, og det kneb med at få ham ind i Frem. Men ind kom han, og det var et godt kup, Frem gjorde. Jeg husker det, som det var i dag. Da *Sophus Hansen* skulle spille sin første juniorkamp for Frem, stod han i mål med kludesutter på, og da han under kampen skulle sparke ud, røg den ene sut længere end bolden. Jo, det var tider den gang. Nu havde bøtten vendt sig. Vi havde fået et godt juniorhold igen, og da vi skulle møde KB, sad de 17—0 os stadig i blodet. I omklædningslokalet skræppede KB'erne højlydt om, hvor mange mål de nu skulle ud og lave. Men de kendte ikke *Sophus Hansen*. Han tog alt, hvad der kom — i kludesutter. KB'erne fik ingen mål, og jeg scorede sejrsmålet. Sikken en jubel der var hos os Frem-drengene.

— Hvor gammel var du efterhånden blevet?

— Jeg var 15 år og var vokset mig stor og stærk. Så der var tale om allerede på det tidspunkt at rykke mig op på 1. holdet.

— Alt dette skete, inden Frem flyttede fra Østerbro til Enghavevej?

— Ja, og nu må jeg fortælle lidt om de primitive forhold, vi havde den gang. Jeg gør dette for, at spillerne af i dag kan se, at det ikke altid er de store forhold og behageligheder, der skaber glæder. Arbejdet forud og indsatsen for at være med til at yde noget, giver tit større glæder og tilfredshed, som så mange af spillerne i dag slet ikke forstår. Jeg skal berøre nogle træk, som faktisk i dag er historie i Frem. Om tiden før vi flyttede til Vesterbro og siden til Valby. Nu er det ikke, fordi jeg godt selv kan se behagelighederne for spillerne i dag. De har sikkert en vis betydning, men derfor mener jeg også, at de skal høre noget om, hvordan vi havde det, og alligevel nåede de store resultater.

— Vi havde klublokaler på Ny Blegdamsvej og senere i en baggård i Helgesensgade. Det var meget småt med behagelighederne. Spisekammeret var lavet om til baderum, og det var koldt vand hele året. Vi var alle det, man i dag kalder rekviritinspektører. Når vi skulle spille kamp om søndagen, mødte vi alle et par timer før. Vi skulle kridte bane og sætte snore op rundt hele banen. Endvidere skulle vi rejse mål, og der skulle graves huller først. Disse forarbejder før en kamp, mener jeg, var med til at styrke kamme-

ratskabet og sammenholdet. Alle spyttede i næverne og tog fat med glæde. Mærkede vi, at der var en eller flere, der ville luske uden om, ja, så bad vi dem om at forsvinde. Det var virkelig kammeratskab den gang. Klubbens kasse var som regel altid tom, og når vi skulle feste, så betalte vi selv. Jo, det var herlige tider.

— Nu er vi nået op til din tid som senior, *Sophus*, vil du fortælle lidt om den?

— Det får du mig ikke til. Jeg føler mig ikke berettiget til at fortælle om mig selv. Det må andre gøre.

— Har du fået alt, hvad du havde ventet af din tid i Frem og som fodboldspiller?

— Glæder og sorger følges jo ad. Men når jeg skal gøre boet op, ja, så har jeg meget at takke min gamle klub for. Uvurderlige minder har jeg samlet i alle de år, der nu er gået. De to, der står mit hjerte nærmest, og som har betydet mest for Frem, er *Julius Andersen* og *Louis Østrup*. De to kunne have forskellige opfattelser, men når det gjaldt Frem's trivsel og fremgang, var de altid enige. I denne forbindelse vil jeg også nævne min egen og bedste ven — min afdøde kone, *Lydia*. Hun var strålende. Havde vi tabt en kamp, og humøret var langt nede, så var hun den renlivede Frem'er-kone. Hun trøstede og gav nyt humør, når det var påkrævet. Hvad hun har betydet for mig kan ikke beskrives. Derfor vil jeg gerne appellere til alle nutidens fodboldkoner. Lev med i jeres mands sport. Opmuntre ham når humøret er langt nede. Det betyder så meget for en spiller at vide, at den der står ham nærmest følger ham og hans klubs resultater. Der var altså min kone, *Lydia*, enestående.

— *Sophus*, du var på flere måder berømt langt uden for landets grænser. Du var som spiller berømt i hele Europa. Men . . .

— Jeg ved, hvad du vil ind på. Ja, det er rigtigt. Mine krumme ben fik jeg i vuggegave. Som fodboldspiller gav de mig megen glæde. Mine modstandere på banerne her og i udlandet, kunne aldrig finde ud af, hvilken vej, jeg ville gå med bolden, og det vakte jubel hos tilskuerne. At jeg var et godt offer for vittighedstegnerne, siger sig selv. Øgenavne manglede det heller ikke på. Men glæde af mine ben har jeg haft.

Dermed var min og *Sophus'* samtale forbi. Den 15. marts går flaget til tops over vore baner på *Julius Andersensvej* i Valby. Til ære for den gamle Frem-kæmpe, og det er så velfortjent som noget. Hjertelig tillykke *Sophus Nielsen* og gid, at vi i mange år må se dig sund og frisk ude i klubhuset.

b. n.

FREM's Spilledragt

FÅS I KLUBBEN ELLER I

... og så har vi naturligvis de helt rigtige fodboldstøvler

Klubbens leverandør



C. 689 - C. 14.758

AMAGERTORV 11

Bridgeturneringen afsluttet

Der var meget at glæde sig over ved den nylig afsluttede bridgeturnering. Glimrende spil og mange nye ansigter deltog i dette herlige kortspil. Men det bedste af det hele: Nye spillere i toppen af resultattavlen. Vindere af turneringen blev *Dam* og *Andersson* med 1460 points. Nr. 2 *Svend Pedersen* og *Skousen* med 1418, og 3. pladsen gik til *Georg Hansen* og *Erik Hansen* med 1400 points. Handicapspillet blev vundet af *Svend Pedersen* og *Skousen* med 1418 points. Nr. 2 *Georg Hansen* og *Erik Hansen* med 1400 og nr. 3 *Brandt* og *Herskin* med 1384 points.

Den sidste spilleaften samledes man til kammeratligt samvær og *Svend Frederiksen* holdt en smuk og gribende tale om sit store kendskab til det ædle spil og takkede deltagerne for godt spil. Han overrakte præmierne til vinderne og udbragte et leve for disse. *Bernhard Langvold* deltog ikke i år. Men alligevel mødte han op sidste aften, og som sædvanlig havde han smukke præmier med til vinderne. En virkelig fin og smuk afslutning på en morsom bridgeturnering.

b. n.

Ungdomsafdelingen

Ja, så er træningen i fuld sving. Den ny kalenderturnering får premiere omkring 15. april for ungdomsholdene, så til den tid skulle det forberedende træningsarbejde gerne være afsluttet, således at vi — som vi plejer — kan møde godt rustet allerede fra turneringens start.

Det skal blive interessant at se, når vi nu bebynder den nye turnering, om vi stadig er blandt topholdene, som vi må forvente det for juniors og ynglinges vedkommende. Eller om den nye kalenderturnering med skæringsdagen 1. januar mod før 1. august har været os ugunstig.

For drengedelingen er nyordningen faldet meget uheldig ud for os. I det kun to drenge bliver tilbage fra sidste års 1. og 2. drenge. Det vil sige, at vi skal stille med 20 nye spillere til disse 2 hold, og da tilgangen fra putterne er mere beskedent end sædvanlig, har det medført, at vi kun kan stille med 4 drengehold.

Jeg vil benytte denne lejlighed til at opfordre alle vore drenge til — i skolen og blandt jeres kammerater — at gøre opmærksom på, at turneringen begynder nu og ikke som tidligere efter skoleferien, hvilket er ensbetydende med, at hvis en ungdomsspiller ønsker at spille i *FREM* skal tilmelding ske nu.

Det samme gælder putterne. Vi er meget interesseret i nye medlemmer i denne afdeling. Vi kan regne med et godt 1. putter i år, da 4. putter, der vandt turneringen sidste år, kan fortsætte i denne sæson, men vi skal yderligere besætte 3 hold, så der er brug for raske drenge.

Juniorafdelingen må efter alt at dømme blive det helt store for alle 6 holds vedkommende. Det mest spændende bliver at se, hvor langt 1. junior når i år. At det bliver blandt turneringens bedste, hvad teknik angår, er uden al tvivl. Så er spørgsmålet blot, om fysikken slår til, men der er jo et gammelt ord, der siger: Er man god nok, er man også stor nok — alt taget i betragtning et hold, hvis fremtid vi stiller visse forventninger til. Som nævnt må vi regne de 5 øvrige hold blandt de bedste i de respektive rækker, men iøvrigt er der også noget at leve op til, uden dog at forvente en gentagelse af sidste års imponerende resultater.

I år har vi anmeldt 4 ynglingehold, og det er udelukkende sket på grundlag af de imponerende resultater, juniorafdelingen opnåede ved sidste turnering.

Vi vil straks fra start gøre opmærksom på, at der stilles den absolutte betingelse for deltagelse, at alle ynglinge, der er tilmeldt, spiller turneringen færdig. Vi kan ikke ofre tid, træner og penge på spillere, der kun møder til hver anden kamp, fordi de skal spille bordtennis eller håndbold. Vi må forlange et absolut enten-eller; der vil blive skredet ind omgående, uanset om det er 1. eller 4. holds spillere. Vedkommende kan regne med ikke at blive benyttet mere.

Alle 4 ynglingehold må kunne blive over gennemsnittet. Vi har de sidste to år vundet *KBU*-turneringen og sidst danmarksmesterskabet. Vi har vel ikke lov til at regne med at nå de samme resultater, og dog ville det ikke forbavse mig, hvis 1. hold løber af med enten turneringen eller pokalen. Der findes så mange gode spillere af den helt rigtige støbning, som før har vist, hvad der kan nås ved talent, flid og god træningsindsats.

Vore ynglinge har gennem de sidste 5 år vist klubbens farver på så smuk en måde i udlandet. *FREM* er blandt de klubber, man allerhelst ser som deltager i de store internationale ungdomsturneringer, og det skorter heller ikke i år på invitationer. Vi har modtaget de første fire, og blandt disse er en invitation fra selveste *Sydtysk Fodboldforbund*, som arrangerer en byturnering, og som i første omgang har indbudt *KBU*, der dog ikke ser sig i stand til at modtage den af økonomiske grunde, hvorefter man omgående har inviteret os som sidste års danmarksmester.

Om vi kan modtage nogle af disse invitationer afhænger af flere ting. Først og fremmest om holdet bliver stærkt nok til disse krævende turneringer. Om spillerne kan få flyttet 8 dages sommerferie til pinsen. Om de vil ofre de små 200 kr. som tilskud til de omfattende udgifter, og sidst, men ikke mindst, om bestyrelsen mener at kunne bevilge det store beløb, som er givet de sidste år, for overhovedet at kunne gennemføre rejsen.

Moss.

HEINRICH PEDERSEN

Griffenfeldtsgade

Telefon Nora 31 y - Nora 5731

smeder selv alle sine

Forlovelsesringe

derfor ... den smukkeste Ring til den billigste Pris

Optagelse af nye spillere

Lilleputter, drenge, junior og ynglinge, der ønsker at spille for FREM i den kommende turnering, indmeldes nu, da den nye turnering begynder i april. Licenskort og andre formaliteter skal være i orden til den tid. Indmeldelser modtages på klubbens kontor og *Ellebjerg skole*, hvor der trænes følgende dage:

YNGLINGE

Onsdag og fredag fra kl. 20,00—22,00: Sal 1.

JUNIOR

Mandag kl. 20,00—22,00: Hr. W. Schell, sal 1-2
Onsdag kl. 18,00—20,00: Hr. Ove Sørensen, sal 2

DRENGE

Mandag kl. 18,00—20,00: Hr. Knud Larsen, sal 1
Torsdag kl. 17,00—20,00: Hr. Poul Olsen, sal 1

PUTTER

Tirsdag kl. 17,30—20,00: Hr. Egon Knudsen, sal 1
Tirsdag kl. 18,00—19,30: Hr. Sv. Petersen, sal 2
Fredag kl. 17,00—20,00: Hr. Erik Hansen, sal 1

LAGKAGEDRENGENE

Træningen begynder onsdag den 16. april kl. 15,30 og følgende fredage og mandage, træningsplan opgives på kontoret hver dag, undtagen lørdag, fra kl. 14,00—17,00.

Kontingentrestancer

Det viser sig, at der stadig er ungdomsspillerne, som ikke kan overkomme at betale det beskedne kontingent, vi betaler i klubben. Ja, tænk, der er et par stykker, der har spillet hele turneringen og stadig været i restance. Det var noget flovt for mig at modtage restancekortene fra klubbens sekretær, hr. Bing, på nævnte spillere.

Fra forårsturneringens begyndelse indfører vi den regel, at gyldigt medlemskort fremvises, før I kan deltage på turneringshold.

Moss.

Inden det går løs

Nu nærmer tiden sig med hastige skridt, og vore seniores er i fuld gang med udendørstræningen. De begyndte allerede lige efter nytår. Som sædvanlig er der planlagt nogle træningskampe inden turneringens start. Den 16. februar spiller vi med 1. og 2. hold mod 1903. Søndagen efter træner vi med samme to hold sammen med Brønshøj. Den 2. marts er det B 93, der skal opvarmes. Den 9. marts har vi besøg af vore venner fra Helsingborg og vore sekundahold træner sammen med Herlev og Sundby B.

Bortset fra kampen mod Helsingborg kan vi ikke på nuværende tidspunkt meddele noget om, hvor kampene vil blive spillet. Det afhænger alt af vejret og banernes tilstand. En opringning til kontoret om fredagen vil sikkert kunne give den ønskede oplysning. Svenskekampen spilles efter alt at dømme på den indhegnede bane i Valby idrætspark.

I samme forbindelse kan det nævnes, at *Svend Frederiksen*, som tidligere nævnt, har overtaget træningen af 1. og 2. holdet, efter at *John Hansen* har sluttet. De øvrige sekundahold trænes af *Erling Sørensen*.

1. holdets turneringsprogram

På manges opfordring bringer vi en oversigt over 1. holdets turneringsprogram for hele 1958. For os frem'ere er det egentlig interessant at se, hvordan det har »flasket« sig for os. Mon man ikke har lov at sige, at det kan vel dårligt være være. Vi starter med to udekampe og slutter, som sædvanlig, kan man vel mene, med den sidste kamp i turneringen mod AGF i Aarhus. Men det ser vore gutter stort på. De går lige på og hårdt fra starten.

Forår:

Søndag d. 16. marts: Køge—Frem.
Søndag d. 23. marts: 1909—Frem.
Søndag d. 30. marts: Frem—AGF.
Søndag d. 6. april: Frem—OB (1. påskedag).
Søndag d. 13. april: AB—Frem.
Lørdag d. 19. april: Frem—KB.
Søndag d. 27. april: AIA—Frem.
Søndag d. 4. maj: Frem—Esbjerg.
Søndag d. 18. maj: KFUM—Frem.
Søndag d. 1. juni: Frem—SIF.
Søndag d. 8. juni: Vejle—Frem.

Efterår:

Lørdag d. 9. august: Frem—AB.
Søndag d. 17. august: Frem—AIA.
Søndag d. 24. august: Frem—KFUM.
Lørdag d. 6. september: SIF—Frem.
Søndag d. 21. september: Frem—1909.
Lørdag d. 27. september: KB—Frem.
Søndag d. 5. oktober: Esbjerg—Frem.
Søndag d. 19. oktober: Frem—Køge.
Søndag d. 2. november: OB—Frem.
Søndag d. 16. november: Frem—Vejle.
Søndag d. 23. november: AGF—Frem.

Udelukket er det ikke, at en eller anden kamp kan blive udsat eller forflyttet på grund af vejrforholdene. Ind imellem er der jo så også stævnekampe, landspokaltturneringskampe og landskampe. For en top-spiller kan det jo nok siges at være et krævende program.

b. n.

absolut



ABSALON

naar Forsikring skal tegnes