

MEDLEMSBLAD **FREM**

Boldklubben



NR. 4.

AUGUST 1957

13. AARG.

Fra Guldpenne

Så har startskudet lydt for sidste trediedel af sæsonen. Hvordan vi kom op af starthullerne ved vi alle, når disse linier læses. Forhåbentligt er det gået godt, en god start betyder overordentlig meget, og kampen i Esbjerg er vel en af de allervigtigste i denne afslutning.

Optakten til efteråret blev en mærkelig blanding af dårligt og godt. Heldigvis i den rigtige rækkefølge således, at det trods den kedelige kamp i Aalborg, tyder på, at formen er på vej. Kampen mod Aa. B. var een af den slags, som vi ikke kan være bekendt. Selvom der måske nok kan findes nogle undskyldninger for den dårlige indsats som f. eks., at vi kun havde trænet to gange, og at der var et par reserver på holdet, så kan et hold af Frem's standard ikke være en sådan præstation bekendt. Jeg kan godt forstå, hvis Aa. B.'s publikum følte sig snydt, og det er blot at håbe, at vi en anden gang kan få lov til at rehabilitere os.

Kampene i Tyskland mod to stærke 1. divisionshold viste heldigvis et helt andet billede. Det skal jo ikke nægtes, at det var med noget bange anelser, vi så disse kampe imøde på baggrund af Aalborg, men det gik altså meget bedre end ventet. Det er også nødvendigt, at vore kampe i udlandet opviser ordentlige resultater, hvis der skal være tale om at lave sådanne arrangementer senere. Trods alt er der folk som lægger mærke til, hvordan klubben klarer sig i sådanne kampe, og sørger spillerne ikke for, at resultaterne bliver ordentlige, ja så er der ingen der vil se os, og man kan jo ikke tvinge udenlandske arrangører til at modtage os. Vor forrige tysklandstur, hvor vi spillede mod meget svagere klubber, opviste jo ikke imponerende resultater, så der skulle altså nogle år til at lade dem gå i glemmebogen. Med den indsats, der er præsteret på den sid-

ste, vil det være meget lettere at komme på tålefod med udenlandske arrangører, ligesom vor placering herhjemme jo også spiller en afgørende rolle.

Med det samme vi taler om rejser, så er der noget ekstra at spille for her i efteråret, idet det er lykkedes for stævnet at arrangere en tur i januar, som omfatter 7 kampe i Grækenland, Tyrkiet, på Cypern og i Israel. Det skulle kunne blive en stor oplevelse for deltagerne, idet rejsen går til lande, hvor det ellers er sjældent for danske fodboldspillere at komme. Turen kommer til at vare 17—18 dage, og med det antal kampe, der skal spilles, vil det være nødvendigt at tage 17—18 spillere med. Holdet vil blive udtaget i god tid, bl. a. på grund af, at der sikkert skal foretages nogle vaccinationer og for at spillerne kan sørge for den fornødne frihed.

Endvidere er det klart, at træningen for holdet vil blive fortsat gennem hele december måned efter turneringens slut. For de af vore spillere, som har lyst til en tur lidt ud over det sædvanlige og som kan få den fornødne frihed, er der altså al mulig anledning til at forsøge at kvalificere sig til holdet.

Også for alle vore øvrige hold, som ligger med gode chancer for at vinde deres rækker, bliver det et spændende efterår. For vort 1. ynglinge, der jo måtte se sig slået i den københavnske pokallturnering, er der al mulig anledning til at gøre en ekstra indsats for at bevare den nuværende 1. plads. Ynglingene slutter jo med kampen om mesterskabet for Danmark, og KBU vinderen skal i sin første kamp møde den jyske vinder her i byen. Det kunne være morsomt, om det blev de samme modstandere, som ifjor nemlig Frem og Esbjerg. Da måtte vi se os besejret i Esbjerg, derfor er der nu mulighed for at få revanche og blive den første københavnske klub, der vinder dette mesterskab, som i den tid, det har været afholdt, hver gang er gået til en provinsklub.

Med det samme vi er ved ynglingene, er det måske rigtigst at berigtige »Politiken's» sensationelle historie angående ynglingeholdets c. forward, »Mannes». Det eneste rigtige i histo-

rien er det, at »Manne« i øjeblikket befinder sig på ferie i England og gennem mit venskab med Manchester Uniteds manager Matt Busby og en stående invitation til at besøge klubben — opholder sig i Manchester, hvor han har lejlighed til at træne sammen med deres spillere. Matt Busby kendte ikke »Manne« og havde ikke set ham spille her i København, ej heller inviteret ham specielt, fordi han tænker på at skaffe sig en ny c. forward, al den tid han har Tommy Taylor og endvidere har en ung spiller Alec Dawson på vej, som han mener bliver bedre end Taylor. Og slet ikke, fordi han ved, at ingen udenlandske spillere får arbejdstilladelse i England, samt at det er yderst tvivlsomt, om The League overhovedet giver tilladelse til at klubberne benytter fremmede spillere, selv amatører, i kampene, jvfr. tilfældet Flemming Nielsen og Bury F.C. sidste vinter.

Hvis ikke vort 1. ynglinge i år var rejst til Tyskland, hvor man syntes det havde en vis pligt til at komme og forsvare den 1. plads, de vandt ved en int. turnering ifjor og atter var blevet inviteret i år, havde måske hele ynglingeholdet været på besøg i England og sandsynligvis med hovedkvarter i Manchester, hvor det havde været velkommen.

Og hvem ved så, hvad »Politiken« kunne have fået ud af den historie?

Jeg læste med interesse interview'et med Gronemann — er det ikke flovt? Nu har vi her i klubben i årevis kæmpet med sportspressen for at få dem til at stave hans navn korrekt, og nu magter vort eget blad det ikke engang. Det er meget flovt — i sidste nr., og man venter måske en slags svar fra vor side. Men da Harald jo selv erklærer, at han kender alle argumenterne mod halvprofessionellismen, er der ingen grund til at gentage dem. Der er blot en enkelt påstand — som måske ikke forbavser — men alligevel kalder på modsigelse. Påstanden om, at indførelse af spillepræmier skulle forbedre spillestandarden, fordi man ville ofre noget mere tid på træningen og derved blive bedre, at de ca. 1000 kr. om året, der evt. kunne blive tale om, skulle kunne højne dansk fodbolds standard. Er det ikke sådan, at har man en hobby, som man dyrker i sin fritid for rekreation og afslapning fra den daglige trummerum, så dyrker man den bedst muligt. Leger man med modeltog, søger man at forbedre det mest muligt, samler man på frimær-

ker, prøver man at skaffe sig den bedst mulige samling, er man lystfisker, skaffer man sig de bedste grejer for at lokke de største fisk o.s.v. Er man idrætsmand, er det en naturlig ærgerrighed at nå de bedste resultater gennem at dygtiggøre sig og en gymnast udbygger sine øvelser for at få den største sværhedsgrad, en atletikmand prøver naturligvis at løbe hurtigere eller kaste længere end sine kammerater. For en fodboldspiller må det være lige så naturligt gennem træning at blive så dygtig som mulig, og er man ærgerrig og vil frem, hvor de store oplevelser følger med ved at være mellem de bedste — kampe i Danmarksturneringen, udvalgte hold, landskampe og rejser — ja, så ofrer man naturligvis så megen af sin fritid som muligt for at nå dette mål. Men at spillepræmier skulle få vore spillere til at ofre mere tid på træning og kunne blive bedre, får ingen mig til at tro. Her er jo ikke tale om at skulle tage fri fra arbejdet for at træne. Hvis det var tilfældet, kunne spillepræmierne jo ikke dække den mindre arbejdsfortjeneste. Uden altså iøvrigt at komme ind på alle de andre argumenter mod halvprofessionellismen, som det jo ligger meget tungt med herhjemme. V. S.

60 år

En god gammel Frem'er, Arnold Michaelsen, fylder tirsdag den 3. september 60 år. Vi, som næsten til daglig kommer ud på vore baner, møder ofte »Nold« og får en sludder med ham. Ingen som han følger vore spilleres træning og kampene i »parken«. Vi, som kender ham, sender ham de hjerteligste hilsener på 60-årsdagen.

F.O.B.

Nu da sommeren går på hæld dukker der en ny sæson op for det kammeratlige samvær i FOB. Der startes mandag den 2. september i klublokalerne. Vi begynder kl. 19 og den initiativrige bestyrelse har arrangeret en beskedent festmiddag ved denne sæsons begyndelse. Der serveres sildemad, forløren skildpadde og ostemad. Altsammen til en meget billig pris.

Det er bestyrelsens håb, at alle FOB'ere møder flittigt op til møderne i denne sæson. De falder som sædvanlig på den første mandag i hver måned.

FREM's Spilledragt

FÅS I KLUBBEN ELLER I

... og så har vi naturligvis de helt rigtige fodboldstøvler

Klubbens leverandør



C. 689 - C. 14.758
AMAGERTORV 11

Boldklubben **FREM**

stiftet 17. juli 1886.

Adresse: Julius Andersensvej 3, SV.

Telefon: Valby 1317 - 1331.

Medlemstelefon: Valby 1331.

Kontortid: 13—17 (lørdag undtaget).

Postgirokonto: 65,388.

FREM's BESTYRELSE:

Formand: *Vilhelm Skousen*, kan træffes på C. 3299 eller Eva 7325. — Næstformand: *Sven Petersen*, MI 920 & OR 3748. — Kasserer: *Erik Stummann*, 75 38 29. — Øvrige medlemmer af bestyrelsen: *Børge Mossfeldt*, *Svend Frederiksen*, *Pauli Jørgensen* og *Albert Olsen*.



Fredag den 26. august døde Aksel Byrval, klubbens ældste medlem og en af de gamle pionerer fra tiden på Fælleden før og lige efter århundredskiftet. Allerede i klubbens første levetid omkring 1886—87 blev Byrval medlem af Frem og deltog på klubbens juniorhold i kampene i forbindelse med udstillingen i 1888. Han kom hurtigt på 1. hold og blev klubbens store navn i de næste 10—15 år, hvor han blandt andet var med til at vinde det første Danmarksmesterskab i 1901. Byrval var all-round spilleren, som lige fremragende spillede i forsvaret som i angrebet. Hans bedste plads var dog sikkert c. half, hvor han efter datidens metode havde hele banen som virkefelt, og hvorfra han som anfører dirigerede sine kammerater mesterligt.

Han fik sin karriere stoppet på en besynderlig måde, fordi han som lærer ved Hærens Gymnastiskole, hvor han naturligvis også underviste i boldspil, blev erklæret professionel.

I året 1925 engagerede klubbens bestyrelse ham som træner for 1. hold. Året før havde vort 1. hold haft en dårlig sæson. Flere gamle spillere trængte til at skiftes ud, og Byrval tog fat med kraftige midler. En række unge spillere blev hentet op fra ynglingeholdet, og Byrval fik dem til at træne mere målbevidst end tilfældet havde været tidligere. Nogle af de ældre spillere kunne ikke tage hans facon og holdt op, men at Byrval havde fat i den rigtige ende så man, da holdet startede sæsonen med nogle store sejre og for første gang i klubbens historie vandt den københavnske pokalturnering ved i finalen at slå AB med 5—1. Senere trænede Byrval i en periode AB, hvor han også havde stor succes. Byrval var vist også den første herhjemme, der skrev instruktionsbøger i fodbold, som DBU benyttede i lang tid, og hvis grundprincipper stadig bruges i de — efterhånden mange — efterfølgere som yngre teoretikere har haft lejlighed til at modernisere og udvide.

Om Byrval som menneske kan man ikke gøre bedre end citere hvad Louis Østrup skrev om ham i eet af klubbens første medlemsblade i 1946:

»Lad det straks være sagt. Der har vist næppe været nogen anden spiller i klubben af hans støbning, det være sig m. h. t. hans idrætslige ydelser eller hans rent menneskelige indstilling. Der er sikkert mere end een idrætsmand, hvem det er beskåret at kunne yde det ypperste, som ikke lejlighedsvis bevidst — eller måske ubevidst — søger at ville dominere over sine kammerater eller i det hele taget dominere, berømme sig selv eller lignende. Selv efter Aksel Byrvals bedste præstationer har jeg aldrig opdaget den mindste tendens hertil. Han har været glad ved sine ydelser, og hans glæde har sædvanligt ladet ham føle andre glæde og beundring, men ellers har man altid haft på følelsen, at han mente, det hele ikke var noget særligt, selvom det i virkeligheden var det«.

Vi i dagens FREM stopper op for nogle øjeblikke og mindes i taknemmelighed, hvad han har betydet for klubben i de vanskelige pionerår og senere som træner og medlem. Hans navn vil være knyttet til klubben så længe, den eksisterer, og vi udtaler et

Æret være Aksel Byrvals minde.

V. S.

HEINRICH PEDERSEN

Griffenfeldtsgade

Telefon Nora 31 y - Nora 5731

smeder selv alle sine

Forlovelsesringe

derfor... den smukkeste Ring til den billigste Pris

Bernhard Langvold

bliver 60 år



Søndag den 1. september fylder *Langvold* 60 år, og selvom *Langvold* ikke mere sidder i klubbens ledelse, kender de fleste Frem'ere ham alligevel godt, fordi han tager flittigt del i klubbens liv. Når han hver tirsdag moder op i klubben for at få sig en sludder og en bridge, ja så er det for os alle som om, at først nu er den mere aktive kreds af interesserede medlemmer samlet. Selvom håret måske er blevet lidt mere gråt ved tindingerne, så synes vi, at sådan har *Langvold* altid set ud, og sådan har

vi altid ventet ham på klubaftenerne, og så undres vi over, at det virkeligt kan være rigtigt, at han nu runder 60 års mærket.

For *Langvold* har jo ikke sat et gran til af sin interesse for klubben og iøvrigt for alt, der rører sig i dansk fodbold, og man er altid sikker på at få nogle livlige og velunderbyggede kommentarer til dagens begivenheder. Altid vågen med kritik — og vel at mærke positiv kritik — altid parat med et godt råd, hvis det ønskes, og et råd man gerne lytter til, fordi det er udsprunget af et rigtigt fremmerhjerter og fordi det kommer fra en klog og erfaren mand, som har levet en meget stor del af sit liv i klubben, hvis position i dansk fodbold han kan tage en meget stor del af æren for.

Kære *Langvold*. Jeg ved at alle klubbens medlemmer — for dem, der kender dig, er det en selvfølge og for dem, der ikke gør det, ville det være det, dersom de kendte dit arbejde for klubben — står bag mig, når jeg på klubbens vegne ønsker dig hjertelig tillykke med din runde fødselsdag og dertil føjer en tak for alt, hvad du har gjort for Frem. Vi er alle glade for, at vi har dig sund og rask iblandt os til trods for din alvorlige sygdom for nogle år siden, og vi ønsker for dig, at du må beholde dit gode helbred og at vi i mange år må have fornøjelsen at mødes i klubben eller i Idrætsparken. Og vi ønsker også, at klubben må fortsætte den sportslige fremgang, som er at spore således, at også dagene i Idrætsparken bliver glade dage. Jeg ved med sikkerhed, at ingen mere end du glæder sig, når klubben har succes.

Tak for godt venskab og godt kammeratskab gennem årene og de allerbedste ønsker for fremtiden.
V. S.

Med 1. holdet i Tyskland

Så lykkedes det endelig for bestyrelsen at arrangere sommertur. Der havde dog forinden været mange vanskeligheder. Vi havde bestemt regnet med, at turen til *Island* var i orden, da vi helt var gået ind på deres betingelser, og kun ventede på bekræftelsen. Men i stedet for bekræftelsen fik vi afslag og stod igen på bar bund. Derefter kontaktede vi forskellige udenlandske klubber, men det var vanskeligt at få endelig tilsagn. Det var først efter at klubbens næstformand *Sven Petersen* på en ferierejse kom i personlig kontakt med klubberne, at turen blev en realitet, og der var glæde hos spillerne, især da håbet om at blive deltager i Europa cup var glippet.

I turen deltog 15 spillere og 2 ledere. Vi startede torsdag den 1. august fra FREM's bane, humøret var højt og forventningerne store. Vi kørte over Gedser—Grossenbrode, og nød det store kolde bord på færgen. Det var uvist af hvilken grund særlig de rå æggeblommer, der havde interesse, og efter frokosten blev der

gjort et godt indhug i kioskens cigaretbeholdninger. Gennem paskontrollen havde vi ingen vanskelighed, selvom der selvfølgelig var en enkelt spiller, der havde glemt at få stemplet sit pas ombord.

Vi kørte derpå sydpå gennem Hamburg, som vi senere skulle stifte nærmere bekendtskab med, over Lüneburger Heide og nåede frem til den hyggelige gamle by Celle, hvor vi skulle overnatte.

Efter morgenmåltidet om fredagen trænede vi et par timer, hvorefter vi satte kursen mod Duisburg. Undervejs spiste vi på en dejlig restaurant ved Maschsee lige uden for Hannover. Derefter fortsatte turen ad autobanen direkte til Duisburg, og da vi skulle spille dagen efter, gik vi lige på hovedet i seng.

Lørdag formiddag aflagde vi besøg på et stort jernværk. Vi fik forevist en film, der viste de forskellige fabrikationsprocesser, og havde senere lejlighed til at se de store smelteovne i funktion. Fabriken havde været fuldstændig

jævnet med jorden under krigen, men var nu helt genopbygget og beskæftigede 9000 mand. Vore spillere tog det roligt om eftermiddagen, og efter kampen blev vi indbudt til stor fest i anledning af klubbens 50 års jubilæum. Festen blev afholdt i et stort telt, som var rejst i samme anledning. Der deltog 600 mennesker i festen, og der var mange prominente personer med borgmesteren i spidsen. Der blev holdt mange og lange taler med uddeling af hædersbevisninger. Sven Petersen var også med i rækken af talere, og efter en glimrende tale, som blev kraftigt applauderet, overrakte Sven en smuk gave til den jubilerende klub. Talernes række sluttede først kl. 24, hvorefter der var bal til stort hornorkester.

Søndag startede vi tidligt for at komme til Rüdeshheim, hvor vi skulle holde rigtig ferie et par dage, væk fra Ruhrdistriktet, hvor røgen fra de mange fabriksskorstene forurenede luften. Vi kørte forbi Köln, videre igennem Bonn, som med de mange skønne bygninger er en tiltalende by. Undervejs kørte vi forbi et friluftsbad og skulle selvfølgelig have et bad. Derefter kørte vi langs Rhinen, da *Henning Jensen* pludselig opdager, at han har glemt sit ur i friluftsbadet. Bussen kører tilbage, mens vi andre slår os ned ved bredden og nyder de smukke omgivelser. De mange smukke Rhinborge, flodclampere, som kæmper sig op mod strømmen, letsindige kajakroere, som farer af sted og enkelte svømmere, som lader sig drive af strømmen. — Turen går videre gennem Koblenz, hvor vi nikker genkendende til Weindorf. Vi kører stadig langs Rhinen og er betaget af den skønne udsigt. Endelig når vi frem til Rüdeshheim, som straks betager os med den skønne beliggenhed og de mange turister i alle slags påklædninger. Vi indtager hurtigt et måltid mad, og så går jagten til Drosselgasse. Denne hyggelige lille gade med en farvepragt og livsglæde, som er imponerende. Musikken vælter ud fra alle huse, der danses overalt, og moselvinen bruser, man ved faktisk ikke, hvor man skal placere sig. Der sker noget allevegne, og hen ad de små timer er stemningen så animeret, at man simpelt hen bliver revet med, det hele virker som en stor familie. Hvad tid vi var hjemme den aften, skal jeg lade være usagt, men da vi næste morgen var ude at træne på en slaggebane, var alle spillerne ikke lige veloplagte.

Mandagen tilbringer de fleste af spillerne i friluftsbadet, mens enkelte bliver i byen og nyder det usædvanlige liv, der udfolder sig. *Ole Larsen* havde fødselsdag og fik overrakt et par små opmærksomheder ved middagen.

Tirsdag morgen forlader vi Rüdeshheim, og jeg tror ikke værten var ked af det. Ikke fordi vi opførte os dårligt, men snarere fordi de slet ikke var indstillet på at servere for 17 unge mennesker, der ikke som andre turister har tid til at vente med servering til det passer værten. Vi havde en lang, lang tur foran os, 700 kilometer til Neumünster. Det gik meget godt

for de fleste af spillerne tog sig en lur i bussen. Vi så igen et glimt af Hamburg og først om aftenen kl. 22 var vi i Neumünster. Spillerne gik omgående i seng for at være oplagte til kampen dagen efter.

Der blev sovet længe den næste dag, og da der var kommet liv i spillerne, var vi ude at træne en times tid. Hele dagen tog vi den med ro, for at være godt oplagte til kampen. Vi spillede over al forventning og vandt med 3—0. Efter kampen spiste vi sammen med de tyske spillere. Stemningen var fin, og det hjalp yderligere på humøret, da der blev serveret et glas brændevin, som mindede mest om tændvædske.

Torsdag morgen startede vi med besøg på et bryggeri. I forhold til vore hjemlige bryggerier var det ikke imponerende. Der arbejdede 150 mand. De serverede pølser og alt det øl, vi kunne drikke, men det var meget beskedent, hvad der blev drukket. Så skulle vi til *Hamburg*, der var kun en times kørsel. Om eftermiddagen var vi ude at handle, det er jo altid sådan, at når vi har haft det godt, tænker vi altid på dem derhjemme. Aftenen foregik på Reperbahn. Vi startede i Zillertal, og hvad der siden skete, vil der sikkert blive talt om, når man skal opfriske gamle minder.

Dagen efter startede vi hjemturen, og jeg kan roligt sige, at vi allesammen længtes hjem. Vi havde haft det rart, men det kan være anstrengende med alt det man skal nå. Turen skulle dog ikke forløbe helt uden et lille uheld. Da vi var 10 km fra færgen standsede bussen, vi var løbet tør for benzin. Vi prøvede at skubbe bussen op ad bakken, men måtte hurtigt opgive. Heldigvis kom der i det samme en politibil, som omgående skaffede os benzin. Vi nåede færgen, nød igen det store kolde bord, og stadig var det de rå æggeblommer, der måtte holde for. Vi supplerede vore tobaksbeholdninger op, og tømte omtrent chokoladekiosken. Vi havde ingen vanskeligheder med det danske toldvæsen, og så gik turen direkte til **FREM's** bane.

Herefter var 9 herlige feriedage forbi. Vi havde haft det rart, og Sven Petersen havde været en glimrende rejseleder. Sven havde en vidunderlig evne til at komme i snak med tyskerne og klarede alle vore små problemer på en udmærket måde. Der er ingen tvivl om, at denne tur har haft stor betydning for det gode kammeratskab, som er en vigtig faktor, når man skal nå de gode resultater. Da vi samtidig opnåede gode sportslige resultater, må turen betragtes som helt igennem vellykket.

Det var med bange anelser vi stillede op til den første kamp. Vore modstandere havde spillet 2 kampe mod den tyske mester og vundet den første og spillet den anden uafgjort, og havde 3 dage før vi kom slået et hollandsk 1. divisionshold med 8—0. Men vore spillere gjorde frygten til skamme, og spillede en god kamp, som vi tabte knebent 2—3. Vi fik ellers en dårlig start. Allerede efter 3 minutters spil

lavede Lees selvmål efter misforståelse med Per. Men efterhånden fik vi greb om spillet, og efter 10 min. spil udlignede Søren efter godt spil med Henning Petersen. I det 30. minut kom vi i spidsen. Harald havde et glimrende fremstød, som han afsluttede med et kanonskud på sidestolpen, og på riposten var Søren igen på tærerne og bragte os i spidsen 2—1.

I pausen udskiftede tyskerne 3 mand, dog efter aftale, og det kneb for vore spillere at følge med. Det var især angrebet, der svigtede, medens forsvaret kæmpede bravt for sig. Men efter 12 min. spil udlignede tyskerne efter et hjørnespark. Tyskerne pressede stadig og efter ½ times spil faldt det afgørende mål på et glimrende langskud fra venstre innerwing, som var den store organisator bag tyskernes gode spil. Forsvaret kæmpede stadig godt og med et beskedent nederlag på 2—3 sluttede kampen.

Neumünster startede meget stærk, og i de første 10 min. så vi ikke holden. Efterhånden overtog vi spillet og havde flere gode skudforsøg. I det 20. minut kom vi i spidsen. Knud Petersen startede et angreb på midten af banen, gik forbi 3 mand, centrede eksemplarisk, og fra kanten af straffesparkspletten sendte Bent Ib Jørgensen bolden i nettet med et brag, 1—0. Jeg var nervøs for konditionen i anden halvleg, og da Erik Rasmus faldt så uheldigt, at han forstuede benet, så det ikke alt for godt ud. Men medens Erik Rasmus lå uden for banen, bragte Henning Jensen os yderligere i spidsen på et noget heldigt mål. Poul Job erstattede Erik Rasmus. Under et tysk angreb blev der fejlagtigt dømt straffespark mod Poul Job. Publikum protesterede kraftigt, og straffesparket blev også brændt tilsyneladende forsælligt. Vore spillere var efterhånden blevet trætte, men det lykkedes alligevel at forøge forspringet til 3—0. 2 min. før tid, da Henning Petersen lavede et godt hovedstødsmål efter godt opspil fra venstre af Henning Jensen.

Publikum var meget begejstrede for vort spil og fra alle sider hørte vi mange lovord. Hele holdet spillede en god kamp, og af vore spillere vil jeg særlig fremhæve Arne Kjeldsen, som greb glimrende ind i spillet. Harald spillede en meget stor kamp, og var med sine ukuelige fighterenskabere et strålende eksempel for sine kammerater. Bent Jørgensen spillede som i sine velmagtsdage og Knud Petersen havde en af sine store dage og løb fuldkomment rundt med det tyske forsvar.

Med disse to gode kampe har vi gjort god propaganda for dansk fodbold, og jeg er slet ikke i tvivl om, at man meget gerne vil se os igen. Når denne sommertur blev så vellykket, skyldes det ikke mindst den gode sportslige indsats, som lover godt for den kommende sæson, men vi skal dog ikke være alt for optimistiske, da der ligger mange svære opgaver foran os.

Sv. Frederiksen.

Om Idrætsparken

Mon det nu ikke snart var på tide, at man fra kompetent side klart gav udtryk for, hvad man har tænkt sig at gøre for at bringe Idrætsparkens bane i en sådan tilstand, at det er muligt at spille forsvarligt fodbold på den? Hvad vore divisionsspillere mener om banen, ved vi allerede. Men at vore internationale gæster, også i forbindelse med landskampe, udtaler at dårligere bane har de aldrig spillet på, kan vi ikke være bekendt.

Der har i mange år ikke gået en uge, hvor dagspressen ikke var rørende enig om, at så snart det en kort tid ikke har regnet, er boldens opspring ganske uberegneligt. Men tænk på søndag den 10. juni 1957, hvor Skovshoved og AIA skulle afgøre deres mellemværende. Efter nogle kraftige tordenskyller indtil ca. kl. 10 formiddag, blev der meddelt, at banen var uanvendelig, og kampen måtte flyttes til Sundby idrætspark. Og nu sidst skandale-aflysningen d. 24. august af kampen Frem—AB. — Regn kan altså Idrætsparken heller ikke tåle.

Mon det havde været for meget forlangt fra Københavns Idrætspark A/S's side, at man nu ved efterårsturneringens begyndelse havde kunnet fremvise en bane, der både kan tåle lidt regn, og samtidig i en tør periode er så plan, at ikke tilfældighederne skal afgøre de vigtige points. Hvis dette ikke er muligt, havde den kostbare tribune absolut ingen berettigelse, og pengene kunne passende været anvendt til bygning af en tribune i forbindelse med en opvisningsbane af en bedre kvalitet.

Og hvad mener så publikum om den nye tribune? for det er jo det, som skal afholde afskrivningen og forrentningen af nybygningen. Får man en service, der svarer til den dyre entre? — Sportspressen har, hvad jeg har set, ikke udtrykt nogen overstrømmende begejstring for tribunen, og det kan jeg egentlig godt forstå.

En meget ironisk tilskuer sagde en søndag til mig, at zoologisk have måske kunne anvende den, hvis abegrotten skulle udvides. — Det er nu for hårdt sagt, synes jeg. Men burde man f. eks. ikke have sørget for tålelige restaurationsforhold for publikum? Det er i dag ikke muligt at få en kop kaffe eller et stykke smørebød. Man tænker med vemod på restauratør Iversens gamle restauration. — Hvis man vil have en forfriskning, er man henvist til cementgangene, hvor man skal have et ualmindeligt godt helbred for ikke at redde sig en lungebetændelse.

En lille del af det millionbeløb, den nye tribune har kostet, kunne passende være afsat til et restaurationslokale for det publikum, der søndag efter søndag trofast møder op og er rørende enige om, at Idrætsparken er den dårligste opvisningsbane i København — måske i hele landet.

SAX

Medlemsbladets redaktion: Redaktør Bernhard Nielsen, Lyrskovgade 8 Eva 715.

Sekundaholdene

Så står vi foran turneringens slutspurt i vor sekundaafdeling, og skal vi se på vore nuværende placeringer i de forskellige rækker, må vi jo sige, at vi står overfor at kunne vinde ialt 4 sekundærækker, men naturligvis skal der en del held til også.

Men såfremt vi skal gøre os håb om at nå at vinde disse rækker, skal hver mand på alle holdene gøre en indsats, og vel at mærke en stor indsats, for uden at kunne spille for fuld damp i begge halvlege, kommer disse resultater, der er nødvendige for at nå helt til tops, ikke. Vi skal kort ridse de forskellige stillinger op, samt komme med en kort omtale af forårs-turneringen.

Vore to 2. hold starter efteråret med, at A-holdet ligger nr. 4 med 22 point og B-holdet er nr. 2 med 25 point. 2. A sluttede foråret på bedste måde, idet holdet i deres sidste kamp vandt over KB med 3—2. Dette resultat ikke alene forbedrede deres egen stilling, men det hjalp tillige B-holdet, så dette hold ligger på en ren 2. plads, 3 point efter KFUM, men med 2 point mere end KB på 3. pladsen.

Det gælder iøvrigt for begge 2 hold, at de sidste 3—4 kampe spillede de, som de faktisk kan spille, men hvorfor ikke gøre det lige fra starten. Er der nogle af spillerne, der ikke er med til træningen fra begyndelsen, og som først er i den nødvendige træning til de sidste kampe? Såfremt dette er tilfældet, så gør noget alvorligt ved det nu, hvor vi skal kæmpe om de afsluttende placeringer.

2. B-holdet skal have en lille ekstra ros, fordi holdet af 18 mulige point scorede 15. Det vil sige 1 tabt og 1 uafgjort kamp og 7 vundne. Den tabte kamp var mod Skovshoved, hvor ikke mindre end 3 af Skovshoveds 4 mål var selvmål, så dette nederlag regner vi ikke rigtig med, idet kampen sluttede 4—3 til Skovshoved. Den uafgjorte kamp var mod KB, og den endte 3—3 efter at KB i 2. halvleg havde ført med 3—1, hvorefter Olaf sørgede for udligningen. Chansen for at nå helt til tops med begge hold er ret store, idet KFUM, som fører rækken med 28 point, ikke er så stærke, som man måske rent umiddelbart får indtryk af, hvilket ses ved at de tabte 3 kampe i træk mod slutningen af foråret.

Mellemrækkeholdet er nr. 2 med 1 point



Amagerbrogade 96 . Telf. Amager 5030

Største Pladelager paa Amager

Specialværksted for Eftersyn og Reparation af alle Musikinstrumenter.

efter Vanløse, og også her gælder det træning, træning og atter træning. Spillerne på holdet er gode nok, men for mange af dem brænder den af, når der skal trænes. Gør en stor indsats og I vinder den turnering.

Også A-rækkeholdet er nr. 2, 3 point efter Brønshøj, så også her er der en chance for at blive turneringsvinder.

Derimod ligger det lidt tungt med vore B-rækkehold, som ligger i den nederste halvdel, hvilket for en stor del skyldes, at holdet i flere kampe har måttet spille uden at være fuldtaligt. Det kan vi ikke være bekendt, hverken over for vor klub eller vore modstandere, så derfor, hvis I er forhindret i at spille, så send afbud i så god tid, så spilleudvalget kan få fat i nogle andre spillere.

Vort C-hold »De Gamle« vil skuffe os meget, hvis ikke de vinder deres række. Dette hold spiller for det meste mod ganske unge mennesker, der er dobbelt så hurtigt som de, men vore kan den lille kunst at lade bolden gøre arbejdet, og de vinder den ene sejr efter den anden, og det vil de fortsætte med, indtil turneringen er vundet, så »på med vanten«, Pauli & Co. FAX.

Københavnsserien:

Hold a.	Bane		
1/9	10.00: Frem	—	—A.B.
7/9	16.00: Frem	—	—B. 93
15/9	10.00: S.I.F.	—	—S.I.F.
28/9	16.00: Frem	—	—B. 1903
6/10	10.00: Frem	—	—Brønshøj
20/10	10.00: Gentofte	—	—H.I.K.
27/10	10.00: K.B.	—	—K.B.

Hold b.	Bane		
7/9	15.30: S.I.F.	—	—S.I.F.
14/9	15.30: K.B.	—	—K.B.
22/9	10.00: Frem	—	—Brønshøj
5/10	15.30: 1903	—	—B. 1903
12/10	15.30: Frem	—	—K.F.U.M.
19/10	15.15: AB	—	—A.B.
27/10	10.00: Frem	—	—B. 93

Mellemrække	Bane		
31/8	15.30: Frem	—	—V.I.F.
7/9	15.30: Sundby	—	—Fremad A a
15/9	10.00: Frem	—	—Fremad A b
21/9	15.30: A.B.	—	—A.B.
29/9	10.00: B. 93	—	—B. 93
5/10	15.30: Frem	—	—K.B. a.
19/10	15.15: Frem	—	—K.B. b
27/10	10.00: B. 1903	—	—B. 1903

A-rækken:	Bane		
31/8	15.30: Frem	—	—H.I.K.
7/9	15.30: Frem	—	—B. 1903
14/9	15.30: B. 93	—	—B. 93
21/9	15.30: Frem	—	—V.I.F.
6/10	8.15: K.F.U.M.	—	—K.F.U.M.
12/10	15.30: Frem	—	—S.I.F.
19/10	15.15: Frem	—	—A.B.
26/10	15.15: Radvadv.	—	—Brønshøj

B-rækken:	Bane		
1/9	8.15: K.F.U.M.	—	—K.F.U.M.
7/9	15.30: Frem	—	—S.I.F.
14/9	15.30: Frem	—	—Brønshøj
29/9	8.15: V.I.F.	—	—V.I.F.
6/10	10.00: H.I.K.	—	—H.I.K.
19/10	15.15: Frem	—	—A.B.
26/10	15.15: Frem	—	—B. 93
3/11	10.00: B. 1903	—	—B. 1903

C-rækken:

	Bane		
31/8	15.30: Frem	Frem—Fremad A.	
8/9	10.00: Rådvadv.	— —Brønshøj	
14/9	15.30: A.B.	— —A.B.	
28/9	15.30: Frem	— —K.F.U.M.	
5/10	15.30: H.I.K.	— —H.I.K.	
20/10	10.00: Frem	— —V.I.F.	
26/10	15.15: B. 1903	— —B. 1903	

1. junior:

	Kl.	BANE	MOD
1/9	10	KB	KB
7/9	16	Frem	AB
15/9	10	Frem	B. 93
21/9	16,45	Rådv.vej	Brønshøj
28/9	16	Frem	B. 1903
6/10	10,45	Frem	Fremad A.
27/10	10,45	HIK	HIK

Ungdomsafdelingen

Så er træningen i fuld gang og vi forventer, at så mange af jer som muligt møder op til træningen. Vi har jo muligheder for igen i år at vinde mange rækker, men det kan jo kun gøres ved at være i fin træning. *Ynglinge, juniorene og drengene* ligger jo fint placeret i deres respektive rækker og muligheden for en 1. plads er inden for rækkevidde. Derimod skylder *lilleputterne* os nogle sejre og vi håber alle, at de vil komme nu i efterårsturneringen.

Det skal nævnes, at juniorholdet har vist glædelig fremgang på mange punkter. Ikke alene på det sportslige område, men også rent kammeratlig under kampene. Vi hører ingen ukvemsord mere, når temperamentet kommer i kog. Det styrker sammenholdet og giver kampgejst. Har I foresten lagt mærke til, hvordan *Ove Sørensen* går rundt og bryster sig i denne tid. Det skal siges, at han også har grund til denne stolthed. Hans junior-hold har hentet ikke mindre end 3 pokaler hjem til vor klub. For det første en pokal ved *Socialdemokratens* indendørs-stævne i Idrætshuset. Så kom turen til KBU's pokal, som jo blev vundet til ejendom og sidst en pokal, der blev vundet for et par uger siden ved et pokalstævne i Tårnbæk.

Så vil vi som sædvanlig bringe spilletider for vore ungdomshold i den kommende turnering, og vi vil anbefale vore unge spilleres familiedlemmer og alle vore klubmedlemmer om at gå ud at se de unge i kamp på banerne. Der er meget at glæde sig over.

red.

1. ynglinge:

	Kl.	BANE	MOD
31/8	17,15	B. 1903	B. 1903
8/9	15,30	Frem	KB
14/9	15,30	Frem	KFUM
21/9	15,30	Sundby	Fremad A.
29/9	11,45	HIK	HIK
6/10	9	Frem	AB
12/10	15,30	Frem	B. 93

1. drenge:

	Kl.	BANE	MOD
7/9	16	Frem	Fremad A.
14/9	16	KFUM	KFUM
21/9	15,45	AB	AB
29/9	10	Frem	B. 93
5/10	16	Raadv.	Brønshøj
13/10	9	HIK	HIK
19/10	15,30	Frem	KB

Lilleputter:

	Kl.	BANE	MOD
31/8	16	Frem	Brønshøj
15/9	8,45	B. 93	B. 93
22/9	12	KFUM	KFUM
29/9	11,45	Frem	1903
6/10	10	HIK	HIK
12/10	16	KB	KB
20/10	11,45	Frem	AB

★

Vi har haft fire ungdomshold på besøg i Nykøbing F. hos vore venner B. 1901. Det var en herlig tur for vore unge, som blev ledet af *Børge Mossfeldt*. Ynglingene vandt 2—1. Juniorene gjorde hele 5 mål mod nykøbingenserne og drengeholdet, som viste det helt store spil, sejrede ligeledes med 5—0. Derimod fik vore lilleputter en ordentlig en på kassen. De tabte 1—6.

★

Vi har endnu den spændende og smukt spillede drenge-pokalfinale i frisk erindring. Den stod mellem vort drengehold og *Hvidovre*, og endte 3—3, efter at vore havde ført 3—1. På søndag den 1. september skal der spilles omkamp i Idrætsparken. De to drengehold spiller forkamp til kampen *København—Jylland*. Gå nu ud og se den kamp. Der er så gode talenter at se på på begge hold, at deres fornuftige og kloge spil vil fryde enhver fodboldelsker.

absolut



ABSALON

naar Forsikring skal tegnes