

MEDLEMSBLAD **FREM**



Boldklubben

NR. 3

JUNI 1955

11. AARG.

Igen 10 sejre i ungdomsturneringen

To ynglinge, fem drenge og tre lilleputhold vandt KBU-mesterskaber.
1' junior blev pokalvinder



Stående bagerst: John Krüger, Flemming Nielsen, Erik »Manne« Poulsen, Ole Schmidt og Harry Viingaard. I midten: Benny Madsen, Sv. Aage Nielsen og John Stig Christensen. Forrest: Jørgen Storm Hansen, Mogens Nielsen og Kurt Lersø.

Dette nummer af medlemsbladet kommer 3 uger senere end beregnet. Årsagen er den, at vi gerne ville have turneringsresultaterne med ud til medlemmernes kundskab. Vi håber på syndsforladelse i glæden over de flotte resultater. Foruden ovennævnte sejre kan vi meddele, at også to af vore senior hold vandt mesterskaber. Det er vort 2. hold og de »gamle«, med Pauli i spidsen, der hver vandt et KBU-mesterskab til vor klub. Inde i bladet kommenterer Svend Frederiksen og Børge Mossfeldt den nylig afsluttede turnerings resultater.

TURNERINGSRESULTATERNE

Seniores

Turneringen 1954—55 er forbi, og hvad har vi så opnået af resultater. I danmarksturneringen sluttede vi på en sikker tredieplads, efter en overgang at have været med i kampen om førstepladsen. Når vi tænker på de foregående år, hvor vi måtte ligge og slås for at undgå nedrykning, kan vi kun være tilfredse med resultatet. På den anden side skal det ikke nægtes, at vi efter de gode træningsresultater havde sat næsen op efter mesterskabet. Vore spillere gjorde også en ekstra indsats ved træningen, da de så, chancen var tilstede, men det var, som om vore spillere ikke kunne blive fortrolige med banerne, da sneen var væk. Spillet blev hurtigere, og det krævede større teknisk færdighed, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vore spillere har meget at lære endnu.

Så er der måske nogle, der vil spørge, hvad nytte er al den træning til, når det alligevel ikke bliver bedre. Dertil vil jeg sige, at selvfølgelig nytter det noget, men man skal bare have tålmodighed, så kan træningen ikke undgå at sætte sine spor. Jeg håber derfor også, at vore spillere i sommertiden, hvor den ordinære træning er ophørt, selv finder på at gå ud og lege med bolden, så ofte de har lejlighed, og derigennem blive endnu mere fortrolig med denne.

I forårsturneringen opnåede vi 10 points, men medens vi i efteråret scorede 24 mål, blev det kun til 10 mål i foråret. Det var vel nok et handicap for os, at turneringen blev udskudt på grund af vejret, netop som vore spillere var allermest oplagt. Vi startede da også med at tabe til AGF, men selv om vi sløede points væk i tre uafgjorte kampe mod henholdsvis AB, 1903 og specielt Esbjerg, havde vi dog alligevel føling med toppen. Men i den afgørende kamp mod KB svigtede holdet, og vi tabte 0—4, og mistede derved chancen for at være med i kampen om mesterskabet. I de to sidste kampe opnåede vi at vinde en noget heldig sejr over OB, for at slutte af med at spille uafgjort med Skovshoved efter en svag kamp.

I københavnsserien vandt a-holdet rækken efter et spændende opløb med KB og 1903. I den sidste og afgørende kamp mod KB vandt vi 3—2

efter en god kamp, hvor holdet viste, at de både kan spille godt bold og kæmpe. Det er nu andet år i træk vi vinder turneringen, og jeg håber snart, at KBU ændrer turneringsordningen således, at københavnsserien i lighed med provinsunionernes bliver åben, og ikke som nu udelukker os fra at deltage i den række, som pressen omtaler som den virkelige københavnsserie, til trods for, at jeg vil vove at påstå, at holdene i den miskendte pulje b spiller bedre fodbold end holdene i pulje a. Der er ingen tvivl om, at det ville anspore vore hold yderligere, samtidig med at spillerne fra de klubber, som kan rykke op i danmarksturneringen, ville stå bedre rustet til de afsluttende kampe om deltagelse i danmarksturneringen.

Vort andet hold i københavnsserien har i foråret kæmpet mod overmagten og har måttet indkassere nogle store nederlag. Jeg regner med, at vi har sikret vor forbliven i rækken, og så håber jeg, at vi får noget tiltrængt fornyelse fra ynglingeholdene, så vi kan være bedre med til efteråret.

For at tage det gode ført, skal jeg omtale, at vore »gamle drenge« med Pauli i spidsen har vundet C-rækken suverænt. Mange af vore unge spillere kunne lære en del af de gamle. Det er en fornøjelse at se de gamle passe træningen,

fortsættes næste side >

Tag nu godt imod ham

Har I mon rigtigt lagt mærke til Fenger i den sidste tid. Han er kort sagt blevet mindre. Hans »bærepinde« er blevet kortere af at slide jeres trapper forgæves. Alt for mange har endnu ikke betalt sit kontingent for første halvår, og nu kommer Fenger med de nye kort. Tag nu godt imod ham og slip skillingerne, som det hedder i københavnersproget.

Vi skal i denne forbindelse gøre alle aktive opmærksom på, at den kontingentforhøjelse, som blev vedtaget på sidste generalforsamling, træder i kraft for det kommende halvår. Således at seniores betaler 10 kroner, ynglinge 5 og juniorer, drenge og lilleputter betaler 4 kroner.

HEINRICH PEDERSEN

Griffenfeldtsgade

Telefon Nora 31 y - Nora 5731

smeder selv alle sine

Forlovelsesringe

derfor... den smukkeste Ring til den billigste Pris

Boldklubben **FREM**

stiftet 17. juli 1886.

Adresse: Julius Andersensvej 3, SV.
Telefon: Valby 1317 - 1331.
Medlemstelefon: Valby 1331.
Kontortid: 13—17 (lørdag undtaget).
Postgirokonto: 65,388.

FREM's BESTYRELSE:

Formand: *Vilhelm Skousen*, kan træffes paa C. 3299 eller Eva 7325. — Næstformand: *Georg Hansen*, Damsø 3201. — Kasserer: *Erik Stummann*, C. 9716 eller Damsø 6785. — Øvrige medlemmer af bestyrelsen: *Børge Mossfeldt*, *Svend Frederiksen*, *Albert Olsen*, *Anders Henriksen*.

Medlemsbladets redaktion: Redaktør *Bernhard Nielsen*, Lyrskovgade 8 Eva 715.

fortsat fra forrige side

og se den spilleglæde og kampgejst, spillerne udviser i kampene. Man har virkelig indtryk af, at de spiller, fordi det morer dem, i modsætning til så mange unge mennesker, som tror, de gør klubben en tjeneste ved at spille. Det er sikkert en af årsagerne til, at mange af vore unge talenter ikke bliver til noget.

I de øvrige rækker har det været den rene ynke. Der har aldrig været så ringe tilslutning til træningen. Der har været aftener, hvor vi knapt har været nok til een bane, og når man tager i betragtning, at vi anmelder syv hold, er det et meget sløjt resultat. Dertil kommer, at vi til kampene har haft svært ved at samle mandskab, dels på grund af mange afbud, og endvidere at enkelte spillere bliver væk uden at sende afbud, ja, enkelte har endda udtrykt, at de ikke gider at spille. Med den indstilling hos spillerne kan det ikke undre, at vi tænker på at afmelde hold. Vi har hele tiden holdt på at afmelde så mange hold, at alle vore spillere kunne komme til at spille, men når der virkelig er spillere, som ikke gider, så skal de så sandelig også blive fri.

Vi har nu overstået turneringen efter mange besværligheder, og jeg håber, når vi igen kalder til træning sidst i juli, at spillerne går ind for såvel træning som kampe med den rette indstilling, så vi igen over hele linien kan opnå de resultater, som man har lov at forvente i en klub, som har Københavns bedste ungdomsafdeling.

Svend Frederiksen.

Lilleputterne i Struer

Vore lilleputter, der jo blev vinder af den københavnske turnering, har i pinsedagene været gæster hos *Struer Idrætsklub*. Besøget kom i stand, da formanden for den lille jyske klub *Bent Windfeldt Jensen*, var ude at se vore baner tidligt på foråret. Da han så vore lilleputter under træningen, blev han så begejstret for dem, at der omgående faldt en invitation.

Det blev alle tiders tur, beretter *Svend Pedersen*, som var rejseleder for drengene. Større gæstfrihed end den, der blev vore drenge til del i Struer, bliver svær at overgå andre steder. I de fire dage besøget stod på, levede de som »små konger«, og de blev rigtig godt forkælet i Struerhjemmene. Til gengæld viste vore drenge deres jyske kammerater, at det slet ikke står så dårligt til med københavnsk fodbold. Foruden den lokale klubs drenge mødte de også hold fra de nærliggende byer, og det blev til lutter sejre.

Vi håber i løbet af efteråret at få lejlighed til at gengælde dette besøg. *Struer Idrætsklub* skal være velkomne ude hos os i **FREM**.

Tørrekælderens skal tømmes

Med mellemrum må der ske en udrensning af alt træningstøj, der i højeste grad trænger til vask. Nu er det sådan, at tørrekælderens trænger til en grundig reparation. Den vil finde sted nu i sommermånederne, og der gøres opmærksom på, at de, som ikke har fjernet deres habengut inden 15. juli, må finde sig i, at opsynsmand Jensen gør det. Som følge heraf, påtager klubben sig ikke noget ansvar for effekter, som muligt kunne bortkomme eller blive forbyttet. Hent derfor jeres træningstøj snarest og gi' det en velfortjent gang vask.

Tak!

Som det fremgår af omtale her i medlemsbladet, har vore drenge og lilleputter været gæster i *Nakskov*, *Nykøbing F.* og *Struer*. Vi føler trang til at sende en hilsen og tak til de familier, der i nævnte byer har huset en Frem-dreng. Vi håber ved lejlighed at kunne gøre gengæld.

Boldklubben FREM.

absolut



ABSALON

naar Forsikring skal tegnes

ET DEMENTI

Lørdag d. 11. juni var vor sejrrige »gamle drenge« med Pauli i spidsen i Herning, hvor de spillede mod en noget yngre årgang. Det blev en både morsom og spændende kamp, som endte 1—1. Efter kampen var der kammeratlig samvær med Herningenserne. Men man bliver jo noget mistænksom, når man ser, hvor stærkt det går i den smukke by på heden. Nok var de »gamle« også i Herning om søndagen, men vi må dementere alle rygter, som sætter dem i forbindelse med følgende telegram i Politiken dagen efter:

»HERNING: I Herning kirke blev der i søndags døbt ikke færre end 22 børn, men Herning har også ord for at være landets hurtigst voksende by.«



Så endte denne turnering. Vi fik en tredieplads, vort hidtil bedste resultat siden 1948, som betød indledningen til »de syv magre år«. Indenfor de snævraste kredse i klubben var man dengang klar over, at »de syv magre« ovenpå »fyrrenes« »syv fede år« stod for døren. Den voldsomme åreladning i forbindelse med nogle års svaghed i ungdomsafdelingen gjorde det sandsynligt, at vi ville få svært ved at finde kvalificeret afløsning til 1. hold. Det kom i nogen grad til at slå til, men heldigvis var der nogle unge spillere med den rigtige kampånd, som vidste at redde klubben igennem et par år, hvor nedrykningsspøgelset hang truende i luften. Disse unge spillere fortjener lige så megen hæder, som tidligere spillere, der har vundet mesterskaber og pokaler til klubben. Det var en stor opgave at lægge på så unge skuldre. Det gik, og det er med de bedste forhåbninger, at vi ser fremtiden i møde og håber at have taget afsked med »de syv magre år«.

Vor tredieplads er som sagt den bedste siden da, og på adskillige tidspunkter under turneringen har vi haft chancen for at nå helt til tops. Chancerne forspildtes imidlertid ligeså hurtigt, som de opstod. Noget på grund af manglende koncentration, — noget på grund af uheld. Det var med en vis forventning, vi havde set hen til forårets afsluttende kampe, navnlig vel på grund af de gode træningsresultater og den energiske forberedelse i træningsarbejdet, men holdet nåede ikke at indfri de stillede forventninger. Forventninger, som måske også var lidt vel optimistiske i

FY' GUNNAR NU

Vi var adskillige, der var forhindret i at komme i »parken« til finalen i landspokalturneringen mellem AGF og Chang. Vi, der måtte blive hjemme ville ikke mindst gerne have overværet forkampen — junior-pokalfinalen i den københavnske pokalturnering mellem Frem og KB. Vi satte derfor vor lid til, at pressens radioavis ville bringe resultatet af det københavnske pokalopgør. Men nej, ikke et ord om den kamp. Derimod fik vi at vide, at Høsterkøb havde slået Bagsværd i en håndboldkamp. Al ære og respekt for de to byers håndbold-opgør. Mon ikke også resultatet af vore drenges pokal-opgør med KB-drengene var en sportsnyhed, der blev ventet udsendt gennem æteren af begge klubbers medlemmer og tilhængere? Vi mener absolut jo!

overkant, men som det rigtigt blev sagt, ingen af vore modstandere er påviseligt bedre, og med lidt held og medvind o. s. v. Og det er også rigtigt, at jævnbyrdigheden har vel aldrig tidligere været større end i år. Tilfældigheder og held har spillet en afgørende rolle. Storfavoritter har fået klø, nr. sidst slår nr. et med 3—0 o. s. v. o. s. v. —

Vi er tilfredse med vor placering, og spillerne kan se tilbage på sæsonen med sindsro, selvom de måske vil ægre sig over enkelte kampe, hvor vigtige points blev spildt, points, som kunne have bragt dem længere frem. På den anden side har vi vel også i enkelte tilfælde fået lidt for meget, og så er den erfaring gjort, at for at vinde et danmarksmesterskab skal hver eneste kamp spilles, som var det en pokalkamp. I en så jævnbyrdig række er hver eneste points, hvert eneste mål af den allerstørste betydning! Der er ikke tid og slet ikke råd til at spille »småbold« eller lege lidt til fryd for »galleriet«, selv om jeg indrømmer, at det kan være »krydderi«.

Spillerne kan også med tilfredshed se tilbage på sæsonen og gøre det med den forvisning, at der har været gjort et stort og godt stykke træningsarbejde. Der er ikke længe til næste sæson, hvor andre store opgaver står for døren, og vi håber på igen at være med i kampen i toppen.

Også i Ungdomsafdelingen er man ved at være færdig. Og rapporterne siger, at fjorårets rekord med hensyn til vundne turneringer bliver slået. Ikke underligt, at man er stolte og glade, og det har de lov til at være i den afdeling, for der arbejdes godt. Det er et stort materiale, der arbejdes med, og vore 5 repræsentanter på KBU's udvalgte juniorhold, der i pinsen pulveriserede de andre lokalunioners hold ved DBU's landsjuniorstævne i Sønderborg, vidner om, at der også er talenter imellem. Drengene, der en dag må kunne være afløsere til 1. hold, hvis de bliver ført fornuftigt frem, og hvis drengene selv er i besiddelse af den fornødne ærgerrighed.

Ungdomsafdelingens ledere og trænere har to hovedopgaver. At fritidsbeskæftige drengene og lære dem at spille fodbold samtidig med, at de

Med ynglingene til Saar

Tirsdag 5. april.

Endelig nåede vi tirsdag den 5. april, hvor vi skulle på vores Tysklands-tur. Vi mødte friske og veloplagte på hovedbanen kl. 16,30 til den første del af turen, som gik til Hamborg. I Gros-senbrode skiftede vi til en bus, som skulle være vores befordringsmiddel i de 8 dage i Tyskland. Klokkeren ca. 2 ankom vi til Hamborg, som vi gennemtravlede, inden vi fandt vandrehjemmet, hvor vi skulle sove. Vi fik dog noget andet at vide, for alle i vandrehjemmet var i »drømme-riget«, så vi kom til at sove i bussen.

Onsdag 6. april.

Kl. 9 startede vi igen. Turen gik over Nienburg,

Minden og Hannover, hvor vi spiste vores med-bragte mad. Derefter videre igennem Ruhr-om-rådet til Köln. Det var en gammel bunkers, der var lavet om til hotel, vi skulle bo i. Alle mand var sultne, så der blev gået til vaflerne. Vi fik en mægtig kotelet samt lidt franske kartofler. Den aften fik vi lov til at se lidt på byen.

Torsdag 7. april.

Om formiddagen tog vi op for at bese Kölner Domen, som lå lige ved hotellet. Her var vi hel-dige at komme til at overvære påskemessen i hele sin pragt. Derefter gik turen langs Rhinen

forsættes næste side >

opdrages til gode medlemmer med den rigtige indstilling til den idræt, de har valgt som deres hobby. Den anden er at føre de talenter, som har lyst og evne, frem til afløsning på 1. hold, som er klubbens økonomiske basis. Det er to vældige opgaver, som kræver disse lederes kræfter og næsten hele fritid, og hvis økonomiske udbytte står i omvendt forhold til det arbejde, der udføres. Jeg kan i den forbindelse fortælle, at jeg for et par dage siden så i en avis, at kommunerne betaler medarbejderne ved forskellige fritidshjem fra 5—10 kr. i timen. Når man ser sådan noget, kunne man have lyst til at lade kommunale ledere og vore politikere overtage fritidsbeskæftigelsen af alle Danmarks fodbold drenge blot for et års tid og så se, hvad det ville koste samfundet, 10 kr. i timen taget i betragtning!!

Et par enkelte af vore kære sportsjournalister fik for nylig lejlighed til at hykle en slags forargelse på amatørernes vegne, da DBU fastlagde den udsatte kamp KB—AGF til en hverdagsaften, hvilket medførte, at AGF's spillere måtte tage en dag fri fra arbejde. Disse journalister, som så ofte kræver udvidelse af turneringerne, mere fællestræning, flere UK—Pressen kampe, flere lands- og unionskampe o. s. v., altsammen noget, der *netop* så ville stille krav til spillerne om frihed fra deres job, fik i dette tilfælde moralske opstød, selv om der ikke fandtes nogen anden udvej til afvikling af kampen.

Vi er 100 % enige med AGF i det principielle i deres protest! Det er ikke opgaven for DBU at lægge turneringer, der kræver, at folk skal forsømme deres arbejde for at spille fodbold, og det må være retningslinien, så længe vi er amatører.

Og jo mere disse journalister lufter deres fantasifostre, des flere medløbere får de. Selv folk, som man havde tillagt så megen intelligens, at de burde kunne lægge to og to sammen, er begyndt at råbe på flere kampe og spil i sommermånederne med. Hvordan var det med kritikken efter Provinsen—København forleden i Aarhus. Ja, der stod virkeligt, at flere spillere var udbrændte! Men der kunne med de samme menne-

sker ved roret let have været fodbold hele sommeren!

Ved landskampen mod Ungarn fik vi lejlighed til at se en af de bedste engelske dommere i funktion, og han var et overmåde tiltalende bekendtskab, som der for vore dommere var en hel del at lære af. Det, der tiltalte mig mest, var hans konsekvente og hurtige afgørelser, som ikke lod nogen uvidenhed om, hvad der var fløjtet for. I samme øjeblik hans fløjte havde lydt, viste han med en stor armbevægelse f. eks. retningen for et frispark eller et indkast. Derved undgik man, som man for ofte ser i kampe, at spillerne var i vildrede med, hvem der skulle have et frispark, eller at to spillere sloges om bolden for at tage et indkast. Lad det så virke lidt overflødigt, at han også ved målspark fløjtede højt og tydeligt og viste i hvad retning sparket skulle tages. Endvidere fik vi for første gang en demonstration af tegngivningen ved de milde (indirekte) frispark. En regel, som for mere end to år siden er gennemført i England, og som nu fra efteråret bliver sat i kraft herhjemme. Når en dommer fløjter for et mildt frispark, skal han, inden signalet til at sparket må tages, vise ved at strække *armen lodret i vejret*, at det er et *mildt* frispark. Der kan altså ikke scores direkte. Hvis denne regel havde været i kraft herhjemme, havde Børge Hylle måske ikke prøvet at redde Erik Rasmus' frispark ved kampen i Odense, og kampen kunne måske have fået et andet resultat og evt. reddet OB fra nedrykning! Hvorfor skal spillerne holdes i uvidenhed om, hvad der er dømt for, eller være tvunget til at spørge dommeren? For en heldig afvikling af kampene er det af den største betydning, at spillerne kender lovene til bunds, men så har de på den anden side også krav på i så stor udstrækning som muligt at blive underrettet af dommeren om hans kendelser, når det kan ske ved armbevægelser. Det er iøvrigt mærkværdigt, at vi først gennemfører denne regel nu — over to år efter, den har bestået sin prøve i England! Jo, dommer A. W. Luty var et godt bekendtskab, som vi gerne ser igen i Idrætsparken. **V. S.**

fortsat fra forrige side

over regeringsbyen Bonn til Koblenz. Herfra tog vi med en af Rhinbådene, som skulle føre os op ad Rhinen til Rüdesheim. Sejlturen var en dejlig oplevelse. Det var sjovt at se alle de gamle borge på toppen af bjergene, som fik en til at tænke på, hvordan de havde fået slæbt alt det materiale helt der op. Vi passerede Loreley, og ved 19-tiden var vi i Rüdesheim. Sejlturen var den første, der blev foretaget i år, så hvor vi kom frem, var der musik, eller der blev skudt salut af som tegn på, at turistsæsonen var begyndt.

Fredag 8. april.

Det regnede om morgenen, men op af formiddagen klarede det op. Vi bliver alle enige om at tage tovbanen, som går fra Rüdesheim op til »Niederwalddenkmal«, et mindesmærke på 50 meters højde. Det symboliserede Tysklands sejr over Frankrig i 1870. I en bod købte alle mand et par »fodboldstøvler« og en »fodbold«, som vi hæftede på vore stråhatte, som vi havde købt i Rüdesheim. Vi måtte gøre noget for ikke at se alt for forskellige ud. Vi startede igen, og denne gang mod rejsens egentlige mål Saarbrücken. Turen gik over Mainz, hvor vi igen krydsede

Rhinen. Vi ankom til Saarbrücken, som det var fastsat, kl. 19. Her blev vi modtaget af vores tyske leder hr. Brocker.

Mandag 11. april.

Turneringen varede 3 dage, og da den var slut, gik det i en fart med at få spist, så vi kunne komme af sted, da vi havde en anstrengende tur foran os. Vi kørte det meste af natten. Vi skulle have overnattet i Kassel; men vi kom først til Kassel kl. 12 om natten, så det var for sent at opsøge vandrehjemmet. Vi sov derfor i bussen. Det meste af dagen sad vi dog alle og halvsov; men vi vågnede, da vi nærmede os Grossenbrode. Alle glædede sig til sejlturen, for det kolde bord ventede os. Dansk rugbrød var en ting, vi ikke havde set i den uge, vi var i Tyskland, så fadene blev hurtigt tømt. Kun 2 timer forsinket nåede vi København. Her sagde vi farvel til vore to ledere, Egon Knudsen og Børge Mossfeldt, som havde gjort turen til en uforglemmelig oplevelse for os alle. Vi vil derfor gerne sige dem begge tak for den dejlige tur. Vi må dog ikke glemme at takke boldklubben »Frem«, som i sidste instans er skyld i, at vi fik en sådan uforglemmelig oplevelse.

Jacob og Dres.

CRICKET

for drenge

Crickettræningen for drengene er begyndt og fortsætter hver tirsdag og torsdag fra kl. 16 til kl. 18 under ledelse af hr. *Ove Sørensen*.

Da turneringen allerede er begyndt, vil vi henstille til de drenge, der er interesseret, om at møde op så snart som muligt. For de drenge, der ikke skal på ferie i sommer er der endvidere her en glimrende adspredelse i fritiden og lejlighed til at få sol og frisk luft.

Programmet for drengene ser således ud:

- 25. juni: Mod Hillerød i Hillerød.
- 3. juli: Mod Ringsted, hjemme.
- 6. august: Mod Brønshøj i Brønshøj.
- 13 august: Mod Schneekloth, hjemme.



Amagerbrogade 96 . Telf. Amager 5030

Største Pladelager paa Amager

Specialværksted for Eftersyn og Reparation af alle Musikinstrumenter.

Lilleputter og drenge på rejse

Det har været et rigtigt rejseår for vor ungdom. Som nævnt andet steds i medlemsbladet har ynglingene været på tur til Saar i påsken. På samme tidspunkt har vort 1. drengehold og 1. lilleput været gæster hos *Nakskov Boldklub* og hos *B 1901* i *Nykøbing Falster*. Turen fra København skærtorsdag gik direkte til Nakskov, og her var ledere og drenge mødt op for at modtage os, skriver Diemar, og vi lader ham nu fortælle om turen.

— Det var på alle måder en fornøjelig tur for drengene. Alt var tilrettelagt på bedste måde. Vi kom til Nakskov noget over middag, og efter at drengene var indkvarteret, spillede vi to kampe om eftermiddagen. Vi vandt dem begge. Dog for drengenes vedkommende med kniberi. Dagen efter gik det bedre. Det blev igen til to sejre. Efter kampene var vi med til at indvie NB's nye klubhus. *Manfred Skipper* havde lagt et morsomt program, som morede de 60 drenge, som var samlet. Først drak vi kaffe og spiste herlig hjemmebagt brød. Skipper havde lavet en tipskonkurrence for drengene. Det var forbavsende at høre, hvor godt de var inde i alt. Det var nem-

fortsættes næste side ➤

— — — Om den sportslige værdi af Saar-turen skriver *Børge Mossfeldt* i næste nr. af bladet

fortsat fra forrige side

smuk bogpræmie blev vundet af *Finn-Villy* fra 1. drenge. Med forskellig underholdning sluttede man af, og vi sender en hilsen og tak til Nakskov Boldklubs ledere og drenge.

Deræfter gik turen påskelørdag til Nykøbing Falster. Her blev vi modtaget af vor gamle ven fra B. 1901, viceskoleinspektør *Ove Bundgaard*. Som altid havde Ove orden i sagerne. Indkvarteringen gik hurtig for sig. Kl. 15 mødtes vi på 1901's smukke baneanlæg og lilleputterne lagde for med en sejr. Men derimod gik det ikke så godt for vore drenge. De fik en gang tæv på 3—0. De har en dygtig ungdom i B. 1901 og der skal ikke pilles ved denne sejr. Det skal dog nævnes, at vi bl. a. manglede »Busser« og Lars på denne tur. Det vil forklare noget om, at vi trak det korteste strå i denne kamp, Lad det være en lære for vore drenge. Tro ikke I er verdensmestre, fordi I det ene år efter det andet har vundet den københavnske turnering. I skal vide, at der spilles godt bold i provinsen. Ikke mindst af Bundgaards drenge i Nykøbing Falster. Vi havde lagt op til en ordentlig revanche dagen efter, men kampen blev aflyst på grund af et stort snefald om natten. Så der er lagt op til den helt store dyst, når B. 1901-drengene kommer på besøg hos os til efteråret. Nu ved I det nede i 1901.

Lørdag aften var vi ledere gæster hos et medlem af B. 1901, portør Nielsen og frue. Det blev et virkelig kammeratligt samvær, sammen med *Ove Bundgaard* m. fl. fra klubben. Vi takker hr. og fru Nielsen for den strålende aften og venter at se dem i København snarest. 1. påskedag var B 1901 værter ved en frokost på en af Nykøbings restauranter. Ved denne blev venskabsbåndene mellem B. 1901 og *Frem* yderligere knyttet gennem taler og private samtaler gæster og værter imellem.

Derefter tog vi ud og så divisionskampen mellem B. 1901 og Helsingør. Det blev til en velfortjent sejr for B. 1901. Så var afskedens time inde. Alle de fremmødte B. 1901'er fik et klingende *Fremhurra* som tak for godt værtskab, og der blev af drengene råbt på gensyn i København. Tak skal I have nede i Nykøbing. Specielt til dig, *Ove Bundgaard*, og dine drenge. Vi stryger topsejlet til din ære.

Vi søger en ung mand til oplæring i opstrengning og reparation af ketchere og kan tilbyde en stilling for den rette unge mand under gode arbejdsforhold.



Amagertorv 11, København K.
Telefoner: C. 689 - C. 14.758

Ungdomsturneringens resultater

Ungdomsafdelingen har stadig fulgt den opadgående linie fra de sidste sæsoner, og den endelige placering for hele afdelingen er vel nok lidt bedre end rekordåret forrige sæson, idet vi i år opnåede 10 1. pladser, 5 2. pladser, 3 3. pladser, 1 5. plads og 1 6. plads foruden juniorpokalen, som vi vandt for 4 gang. Næste år bør den blive *Frem's* ejendom. KB, som vi vandt over med 3—2 i en velspillet kamp, hvor Københavns to bedste juniorhold gjorde en glimrende propaganda for juniorfodbold, har også 4 aktier i pokalen, men da vi de sidste 2 år har vundet 1. drengeturneringen med maksimum point, skulle *Frem's* junior være nogenlunde sikre, for så vidt vi forskaenes for uheld.

Ynglingeafdelingen har været en glædelig overraskelse, og selv om vi var klar over, at de gode årgange fra drenge- og juniorafdelingen netop i år begynder at gøre sig gældende, var 3. pladsen en smuk placering for 1. ynglinge, det samme hold, der som 1. junior for 2 år siden kun opnåede en 8. plads. Navnlig har foråret været glædelig, turen til *Saar* har skabt godt kammeratskab, og jeg kan vist roligt sige, at 1. ynglinge har været klubbens bedste fighter og har sammen med 2 og 3. hold vist fodbold af god kvalitet, det er mange år siden, at ynglingeafdelingen har været så godt placeret.

Juniorafdelingen har mod forventning ikke hentet nogen 1. plads hjem, for 1. juniors vedkommende har det i turneringen knebet lidt med koncentrationen. Efter de 2 første kampe i foråret førte vi med 5 points foran KB, men det har desværre vist sig, at kampmoralen ikke var så god, når holdets nøglespiller var lidt ude af kulør, var det som om det hele blev sort og trist. Ja, så galt var det, at KB i den afgørende kamp vandt med 1—0, havde råd til at afse 3 spillere til opdækning af en enkelt forward — hvor var de andre henne? — Nå, det kan kun give erfaring, og I kommer igen til næste år, det ved vi. — De øvrige hold har opnået pæne placeringer.

Drengeneafdelingen blev i år det helt store, for med 5 1. pladser og 1 2. plads er kommentarer vist overflødige 1. drenge vandt lige som forrige år turneringen med maksimum points og var hele 6 points foran KB, der blev nr. 2. *Vore 1. drengehold har ikke tabt en turneringskamp siden 10. oktober 1952*, og det har været en fornøjelse at se, hvor godt spillet og forståelsen har været helt ned til 5. og 6. drenge. Vi håber, I må bevare takterne.

Som rosinen i pølseenden møder lilleputafdelingen op med de traditionelle 3 vindere — kan vi blive ved med de gode resultater? Efter lagkageturneringen ser det lovende ud.

KBU's udvalgte junior vandt for tredje gang i træk DBU's juniorturnering. Denne blev afviklet i Sønderborg, og det var den almindelige mening, at holdet i år var et af de bedste, der

har repræsenteret KBU. Frem havde hele fem spillere med, nemlig *Jørgen Storm*, *Kurt Lersø*, *Benny Madsen* (søn af vor »gamle« c.half *Kay Madsen*), *Ole Schmidt* og *Erik Poulsen*.

På skoleholdet for København, der i dagene 1.—6. juni spillede mod svenske og finske drenge og vandt turneringen, var vi repræsenteret ved *Erik Knudsen*, *John Flygenring* og *Steen Carlsen*,

På Københavns udvalgte ynglingehold mod SBU og Fyn fik »Dress« tjansen som c.half, resultatet af et godt og målbevidst træningsarbejde de sidste par år. »Dress« begyndte ret sent at spille fodbold og har aldrig tidligere været på tale til udvalgte hold, men når blot lysten og evnerne er der, kan det altså nås.

Lagkageturneringen blev afholdt i dagene 13., 15. og 17. juni. Som sædvanlig var der ca. 300 deltagere, og imellem disse var der mange dygtige drenge.

Vi ønsker alle turnerings- og pokalvindere til lykke og siger tak for god indsats. Til jer, der er nået videre og som her i foråret har repræsenteret Frem på udvalgte hold, vil jeg erindre om, at »DET ER EN ÆRE, FREM'ER AT VÆRE«, og det bliver sikkert ikke sidste gang, I får glæden ved at repræsentere vor klub. Vi for-

venter derfor stadig en perfekt indsats såvel på banen som uden for denne

Frem's drenge har et godt ry, som I fortsat må hævde og bevare — og hermed en god ferie.

Træningen til efterårsturneringen begynder straks efter skoleferien.

Moss.

★

At FREM har en stærk ungdom kom til alles kundskab under den indendørs-turnering, som Social-Demokraten arrangerede i efteråret. Lige så snart et FREM-hold viste sig på banen, og skulle afvikle en kamp, hylede det ungdommelige publikum af hjertens lyst. Hvem vil ikke gerne se en stor-favorit tabe. Under en lilleput-kamp lykkedes det modstanderen at score første mål. Et orkanagtigt brøl var ved at løfte taget af Idrætshuset af begejstring. Dette fik dommeren til at komme med en bemærkning til den 10-årige *Palle* om, at FREM'erne vist ikke havde mange tilhængere i salen.

— Det gør ikke noget, sagde *Palle*, der vist er den mindste lilleput, man endnu har været ude for hos os, vi FREM'ere har jo stærke nerver!

Et virkeligt kvikt svar af *Palle*.



Hurra for de „GAMLE“

Her er FREMs »glamour boys«, der vandt et mesterskab hjem til vor klub. Stående forrest: *Knud Sørensen*, *Holger Olsen*, *Svend Frederiksen*, *Flemming Hermann*, *Harald Brinchmann*, *Pauli Jørgensen*, *Sven Pedersen* og *Aage Henriksen*. Forrest: *Aage Albrecht*, *Søren Gamst*, *Henrik Pløger* og *Arne Jørgensen*.

FREM'S SPILLEDragt

faas i klubben eller i

Klubbens Leverandør

Sportsmagasinet
F.I.B.

Amagertorv 11

Ptr. 689

Ptr. 14758